

Sinterklaas bij madame Seraphine 07-12-2017

Meteen toen we binnen kwamen stond er een prachtig gedekte tafel.

Madame Seraphine verraste ons met een heerlijke Kir Royal, met als gevolg dat de sfeer snel optimaal was. Het eerste Sinterklaaslied klonk vrijwel éénstemmig.

Alle Roses hadden in overleg met onze gastvrouw heel erg hun best gedaan op een lekkernij. De wijnen waren meegekomen uit Spanje.

De starter en de groentesoep werden als hemels beschreven.

Lady Abigail had moeite om van alles te proeven en toch haar bordje leeg te eten. Was haar paarse rokje niet te strak? Er was van alles erg veel, denk aan Franse kaasjes, visschotel en pastasalade.

Gelukkig bleef er nog plek over voor het dessert: 2 grote tulbanden met stroopkoek, chocolade en pepernoten. Het ijs en de slagroom bleef in de vriezer.

Daarna volgde een hilarisch gedeelte :

Sinterklaas had voor iedereen een mooi presentje met gedicht en er waren er veel verpakt in prachtige surprises. Deze Sinterklaas was goed ingelicht en er stonden veel bijzondere zaken over iedere Rose in zijn boek. Hij heeft ook voor menig rood koontje gezorgd. " Over the Edge"

Deze avond had nog een serieuze noot; Wij waren voor het laatst in deze samenstelling bijeen. Met een lach en traan werd afscheid genomen van een aantal Roses.

Rest mij nog een bijzonder dank je wel te richten tot onze gastvrouw Madame Seraphine en tot de medeorganisatoren:

Hartelijk dank voor deze heerlijke avond