

VERSLAG LUSTRUM-UITJE 26 maart 2017

Toen ik midden 2006 aan Dolly vroeg of zij met samen met mij in Wageningen een Red Hat Society Chapter op wilde richten, was het antwoord spontaan JAAAA!!!!!!!

En dat kunnen jullie begrijpen want met een hoed of een toef, voelt Dolly zich altijd super goed.

Na een paar keer samen vergaderd te hebben en een advertentie in de krant, met een mooie foto in paarse outfit en rode hoed, leverde meteen behoorlijk respons op.

En zo is het gekomen en hebben wij ons 3 oktober 2006 aangemeld bij de officiële Red Hat Society in Amerika, wat wil zeggen dat wij afgelopen 3 oktober precies 10 jaar bestonden.

En dat moet uiteraard gevierd worden want wij, de Rhine Town Roses, houden van uitgaan en gezelligheid.

Maar om een geschikte datum te vinden waarop iedereen kan, dat valt niet mee en zo moesten de Baronesse van Rothschild, zij was aan het verhuizen, Lady Josephine was verhinderd en de Countesse of Serendip, die net het ziekenhuis had verlaten, verstek laten gaan, wat natuurlijk wel heel erg jammer was, zeker voor de Baronesse, als mede-oprichtster.

Maar uiteindelijk is het er toch van gekomen en wel op **26 maart 2017** en zijn wij om 11.11 uur in Ede in de trein gestapt richting Amsterdam.

Iedereen was op tijd en allemaal met een onze mooiste hoed op! Vanaf het Centraal Station hebben wij de tram genomen naar de van Baerlestraat waar we een heerlijke lunch hebben genomen bij De Bagels en Beans.

Na het genieten van de heerlijke lunch, waar we inmiddels wel aan toe waren, heeft de groep zich gesplitst en zijn er 7 Lady's naar het

Rijksmuseum gegaan en de andere 4 Lady's wilden wel wat wandelen en winkelen.

Na een wandeling door de PC-Hoofdstraat verging ons de lust om iets te kopen en zijn we richting Leidseplein, de Leidse straat en de Bloemenmarkt naar de Munt gelopen.

Onze Princess Pearl kon de weerleiding niet weerstaan en kocht voor haar mooie grote terras nog wat bloembollen op de bloemenmarkt.

Vanaf de Munt zijn we de Kalverstraat ingelopen waar we in Shopping Centre De Kalvertoren op hoog niveau (bovenste verdieping), hebben genoten van een lekker glaasje wijn.

Vandaar uit zijn we via het Spui gelopen naar café de Barones op de hoek van de Torensteeg.

Een echte gezellige Amsterdamse kroeg waar de wijn ons weer zeer goed smaakte.

Al vrij snel kwamen de andere Lady's ook aanschuiven met de verhalen over het Rijksmuseum.

Na de lunch wandelden deze Roses gezellig in toch wel een guur windje, ondanks de gunstige weersverwachting, naar het Rijksmuseum. Gelukkig was het er niet zo druk dat je niets zou kunnen zien. Zij startten bij de expositie "de Goede Hoop", waar zij veel te weten kregen over de Apartheid in Zuid-Afrika. Zeer indrukwekkend. Daarna moest natuurlijk ook de eregalerij met o.a. de Nachtwacht worden bezichtigd. Het grappige van alles was dat de Roses vandaag waarschijnlijk vaker op de foto, door alle buitenlandse bezoekers, zijn gezet dan het meesterwerk van Rembrandt.

Tegen vieren was inmiddels de zon behoorlijk doorgebroken en hebben de dames zich tegoed gedaan aan versnaperingen en het zonnetje op het terras bij Café Cobra op het Museumplein. Daarna al sight-seeënd en weg zoekend (zoals gewoonlijk) op naar de Torensteeg, waar de wijn stond, en de andere Roses zaten, te wachten.

Lady Mechtild kon wegens omstandigheden niet de hele dag mee, maar voor de Travestieten show wilde ze toch wel heel graag een uitzondering maken en kwam zij in haar eentje naar Amsterdam.

Na gezellig geborreld te hebben, konden we schuin het kleine straatje oversteken naar Café 't Sluisje voor de Travestieten Dinner Show, waar we ons om 19.00 uur moesten melden.

We hebben daar heerlijk gegeten en genoten van deze prachtige "Dames". Het waren er maar 2, maar door de verschillende verkleedpartijen leken het er wel meer.

Het was zo gezellig (lekker wat ondeugende Hollandse liedjes) dat er zelfs nog gedanst werd, alhoewel het maar een kleine locatie was. Ik heb er eentje van onthouden en dat was het liedje van Jaaa we dansen samen de Bostella! Dit werd gezongen als *Ja ik was mijn poesje met Castella*.

Dat was wel lachen natuurlijk.

Nadat wij van alles genoeg hadden gehad, hebben we ons te voet weer verplaatst naar het Centraal Station waar wij om 22.50 uur de trein weer hebben genomen richting Ede-Wageningen, wat wil zeggen dat we allemaal rond half één thuis waren.

Het was een lange en vermoeiende dag, maar wel een zeer geslaagde dag!

Ik wil hierbij dan Lady Eleonora en Lady Mechtild, namens alle Roses van harte bedanken voor het organiseren van deze mooie dag.

De muzikale groetjes van
Lady Of Jazz.

Chapter Wageningen is opgericht op 3 oktober 2006; chapter ID 70412.

In april 2007 werden er oproepen geplaatst in de weekkranten *De Veluwe Post* en *De Stad Wageningen*.

Op 26 april 2007 vond de eerste bijeenkomst plaats in eetcafé 'De Tijd' op de Markt in Wageningen. Daarvan is de [uitnodiging](#) bewaard gebleven. Zie ook de [fotogalerij](#) (wordt geopend in een nieuw venster).

Tegenwoordig is er maandelijks een happerij in eetcafé [De Kater](#), ook op de Markt in Wageningen.