

## *Verlag Hoedjesavond Rhenen, 20 juli 2016*

*Mollen ..... en The Rhine Town Roses.*

*20 juli werden wij verwacht bij de vriendin en buurvrouw (Wil) van De Gravin van Rhenen tot Kesteren voor de Hoedjesavond op de Grebbeberg.*

### *Hilarisch:*

*\*De Roses hebben geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. (o...ja.....was wel afgesproken)*

*\*de afspraak was ook dat we allemaal onze eigen wijn mee zouden nemen...Daar had ook niet iedereen aan gedacht (inclusief ikzelf). Ach 50+ moeten we maar denken. Het is altijd chaos met de Roses.*

*Het heeft zo zijn voordelen om de vriendin van de Gravin te zijn: Er stond een mega grote ijskoeler klaar waar wel 10 wijnflessen in gestald konden worden. De ijsblokjesemmer werd uiteraard gevuld door de echtgenoot van de vrouw des huizes...Heette hij nu Karel?*

*Vele ooooooh's en aaaaaah's. ....Wat een tuin, allemaal verborgen hoekjes, prieeltjes, loungebedden, een vijver met koikarpers. En slingerpaadjes ertussen om van het een naar het ander te lopen. Overweldigend. Wat een groene vingers zijn daar aanwezig.*

*We kregen een koninklijke ontvangst. Er stond een heerlijke kruidkoek op ons te wachten. De gastvrouw zal het recept hiervan delen op onze site via onze Gravin. Iedereen kan dan thuis voor het aanrecht gaan staan.*

*Onze Lady Mechtild had een flesje muggen-spray bij zich en ook daar moest onze gastvrouw even op wachten. De adellijke dames smeerden zichzelf en ook anderen in. ....tot het flesje leeg was. Het rook daarna heerlijk naar citroen.*

De gastvrouw Wil (meisjesnaam van Vliet) kon pas echt openen en vertellen over haar hobby toen het adellijke gevolg de smartphones met opnames van kinderen en kleinkinderen met elkaar gedeeld hadden.

### En nu over de Hoedjesavond:

Wil houdt van haken, breien. Ze is mollengaas met lussen gaan omhaken. **Veel rood!!!!** Helemaal goed voor ons. Daarna zet ze de schaar erin en knipt en knipt. Vervolgens wacht ze op haar vele brainwaves en creëert er heel geïnspireerd een hoedje van.

De Rhine Town Roses zaten te popelen om de uitgestalde hoedjes te bewonderen en te passen en te grappen...Mollen zijn kleurenblind!

Er stond een mooie stoel met armleuning pontificaal opgesteld. Uiteraard vele spiegels. Wil en onze eigen hoedenmaakster Madame Seraphine gaven ons advies hoe het hoedje op te zetten.

De Roses waren heel assertief in hun aanwijzingen als... "Nee niet doen...dat staat je helemaal niet" tot bijna in katzwijn vallen van enthousiasme. Ook de zinderende zomerhitte zal een rol hebben gespeeld. Er was een dame die 3 waaiers bij zich had en die ene zwarte niet kon vinden...daar zat ze notabene op.

Er moest veel wijn aan te pas komen om de Roses tot bedaren te krijgen.

Baronesse van Rothschild haar zwarte lok werd weer op de plaats gestreeld door Lady Abigail. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat voor onze Baronesse een andere creatie als een combinatie van 2-3 hoeden een must is.

Ik noem hem maar Karel maakte allemaal foto's met een professionele camera. Gelukkig maar, want onze Hoffotografe haar batterij van de digitale camera liet het ineens afweten.

Onze Madame Seraphine en Wil, de hoedencrea's hebben zo hun eigen vaktaal en Wil kreeg het deskundige advies om een tafel te huren op "De Dag van de Hoed" die in september weer in Wageningen plaats zal vinden.

Maar.....haar assortiment , daar moet dan heel hard aan gewerkt worden. Immers aan het eind van de avond hadden vele dames een mooie rode Mollengaashoed op hun hoofd en ze waren toch echt van plan om deze mee naar huis te nemen.

Uiteraard hebben we onze gastvrouw gevraagd om toe te treden tot ons Chapter. Ze is reuze aardig. En paars staat haar hartstikke goed.

Al met al was het reuzegezellig en werden wij zeer verwend.

Dit werd opgeschreven als herinnering aan deze leuke avond en om met de afwezige Rhine Town Roses te delen.

Lady Abigail