

Verslag van Red Hat Society Conventie 2016 Simply Fun in Haarlem d.d. 8 april 2016

Bij aankomst bij het station Haarlem konden we via de rood met paarse strikken, die her en der bevestigd waren, de weg vinden naar buiten waar we onze enveloppe in ontvangst konden nemen met toegangsbewijs in de vorm van een gekleurd viltenhoedje en een bordje met de naam Rhine Town R(h)oses. Het hele plein straalde de fleurige kleuren paars met rood uit (350 vrouwen afkomstig uit het hele land). Werkelijk een prachtig gezicht.

In een lange rij werden wij - voorafgegaan door het Haarlems Straatorkest - begeleid naar de Philharmonie Haarlem. Bij aankomst en na onze jassen in de garderobe gehangen te hebben, konden wij gaan genieten onder muzikale begeleiding van Blom & Ca (**Lydia Blom, accordeon, zang** en **Carolien Kamminga, saxofoon en percussie**) van een heerlijke kop koffie/thee en soesjes, die ruim voldoende aanwezig waren. Na de koffie hadden wij de mogelijkheid om een fair te bezoeken waar allerlei standhouders van alles te bieden hadden, zoals o.a. natuurlijk hoeden, armbanden, ringen, kettingen, allerlei hobbymaterialen etc. Aansluitend werden wij verzocht om naar de grote zaal te gaan waar wij allereerst welkom werden geheten door Queen Ella en na aankondiging van Dieuwertje Blok, Dieuwertje de Burgemeester aankondigde voor het openingswoord.

Hierna had Dieuwertje een vraaggesprek met Samira van Bohemen. Samira is sociologe en is vorig jaar mei gepromoveerd met als afstudeer project "De magie van spel: Cultuurkritiek en de @RedHatSociety". Na afloop werd Samira als erelid van de Red Bells beëdigd met een mooie roze hoed. Op internet kun je informatie hierover terugvinden.

Na Samira kregen wij een optreden van cabaratiere Jacqueline de Savornin Lohman. Er verscheen een oudere dame al zingend op het podium. Vol humor en nostalgie zet zij haar eigen – inmiddels 85-jarige –leven op de planken. Het was werkelijk fantastisch om mee te maken wat een energie een vrouw op die leeftijd nog kan hebben.

Na het lunchbuffet beneden in de foyer waar er heerlijke broodjes, quiche en broodjes met kroket verzorgd waren, kon de middagsessie weer beginnen.

We begonnen met een presentatie van Hoedenmuseum "Zet 'm op". Wil Gorter uit Andijk wist ons op een komische manier allerlei bijzondere hoeden al zingend en dichtend te presenteren. Het is echt een aanrader voor degenen die in de buurt van het West Friese Andijk komen een bezoekje te brengen aan dit bijzondere museum.

Als afsluiting kregen wij een papier met aan beide zijden allerlei liedjes gedrukt. Leny van Schayk, een 73-jarige dirigente, wist ons allen op ludieke wijze en met veel plezier als Grootkoor te enthousiasmeren. Leny liet de aanwezigen per provincie op het podium komen en op die manier werd er een ode aan hen gebracht.

De vaandel voor volgend jaar is overgedragen aan Nunspeet. In 2018 heeft Nijmegen al aangegeven, dat zij de Conventie voor hun rekening willen nemen.

Als afsluiting nog gezellig een borrel en een hapje met elkaar en daarna ging ieder weer zijns weegs.

Wij hebben een ontzettend leuke dag gehad.

Gravin van Rhenen tot Kesteren en Lady Eleanora