

The Rhine Town Roses Nieuwjaarsbijeenkomst

14 januari 2016 in hotel 't Paviljoen te Rhenen.

Organisatie: Freule van Uyterwaerden tot Eekmolen en Gravin van Rhenen tot Kesteren.

Met uitzondering van Lady Eleonora (op vakantie), was iedereen aanwezig in de mooi versierde ambiance, beschikbaar gesteld door onze Gravin van Rhenen tot Kesteren. De kerstboom was voor een dag weer van zolder gehaald en feestruimte was in stijl versierd voor onze nieuwjaarsviering. Drie ronde met mooi tafellinnen gedekte tafels stonden klaar, rijkelijk met glitters bestrooid. De bediening stond klaar om een drankje aan te bieden. De jarige Roses, Lady of the Jazz, Lady R.T en Lady Josephine boden ons het eerste glas aan. Natuurlijk werden ze vrolijk toegezongen en de avond kon beginnen.

Onze dames zagen er weer fantastisch uit in mooie zijde, prachtige dunne breisels, sjieke toiletten, lang en kort, vrolijke en ook stemmige kleuren, er was weer werk van gemaakt. Schitterend door de tafel glitters op armen, handen, mond, haren...overal..

Onze Queen Violetta heette iedereen van harte welkom

met een kort toespraakje en wenste ons al het mooie en goede voor het nieuwe jaar. Daar proosten we weer op! Ze memoreerde ons aan het dit jaar komende 10 jarig jubileum, en legde haar fototoestel klaar, iedereen kon foto's maken.

Gravin van Rhenen tot Kesteren gaf wat praktische uitleg over het menu en het voorgerecht kon geserveerd worden.

Een rundersalade met verrukkelijke truffel dressing smaakte voortreffelijk. Lady of Jazz had muziek meegebracht en dat zorgde voor een gezellige sfeer.

Na het voorgerecht wisselden wij van plaatsen om daarna van het hoofdgerecht de eendenborst te genieten. Helaas niet wild, te laat in het seizoen, maar de tamme versie was met de sinaasappelsaus ook niet te versmaden. Een paar Roses hadden voor varkens medaillons gekozen.

De wijn ging er goed in en de muziek nodigde uit om te dansen. Altijd weer heerlijk en sfeer makend!

We ruilden weer van plaats voor het dessert. Er was gekozen voor warme appel met ijs in een mango kaneelsaus. Mmmmmh!

De Gravin verraste ons met koffie van de zaak om het diner af te sluiten.

We hebben nog een poosje gedanst om later in de aangrenzende serre groepsfoto's van ons zelf te maken. De Gravin liet vol trots het familie hotel aan de gegadigden

zien.

Rond 23.00 vertrokken we geleidelijk aan weer naar huis. Ondanks het natte en koude weer was het weer een vrolijke, gezellige en warme avond. Zeer geslaagd, en hartelijk dank voor de organisatie. Een mooie start voor het nieuwe jaar.....en in oktober ons 10 jarig bestaan!

Lady Mechtild, vice Queen