

Op 23 november 2015 was het zover.

Een elftal van onze ladies verzamelden zich op het NS Station van Ede/Wageningen om een bezoek te brengen aan 's werelds drukste havenstad.

Na enig oponthoud waren we compleet op Rotterdam CS tegen 11.00 uur. Het zonnetje scheen en we zetten de pas naar Hotel New York om ons tegoed te doen aan een kop koffie en een verrassende lunch. Zoals gewoonlijk kakelden we erop los en kwamen op het idee om een rondleiding aan te vragen in het hotel.

Gelukkig kon dit geregeld worden en een enthousiaste stagiaire liet ons een aantal bijzondere hotelkamers zien en nog een stijlvol in de sfeer van het hotel ingerichte Suite met een prachtig uitzicht op de Maas. Hiertoe zouden we ons wel willen laten verleiden om eens – zij het tegen aantrekkelijk tarief – te overnachten.....Het hotel heeft een lange geschiedenis waarvan het interieur op smaakvolle wijze blijkt geeft.

We namen ook een kijkje in de verschillend ingerichte zalen voor vergaderingen, feestjes en besloten diners. Kortom, een bezoek dat de moeite waard was!

Vervolgens borrelde het voorstel naar boven om ons met de watertaxi naar de Kubuswoningen te begeven, gelegen nabij de Oude Haven aan de Overblaak naar idee van Architect Piet Blom. Het was een wilde korte watertoer met een stuurman met pit die ons wellicht even op de proef wilde stellen waarbij we met moeite een paar fotootjes konden maken. Wel lachen en gelukkig niemand tussen de Wal en het Schip gevallen!

Na een grondige inspectie kwamen we tot de conclusie de Kubuswoningen een origineel concept te vinden echter voor de meesten van ons niet aantrekkelijk om in te wonen.

Aansluitend togen we naar de in 2014 door Koningin Maxima nieuw geopende Markthal, gelegen tussen de Binnenrotte en Hoogstraat. Het woon-en winkelgebouw met 96 onderscheidende versunits is een Primeur in Nederland. Verder zijn er een aantal kleurrijke bars en restaurants in een internationale setting. We keken onze ogen uit en proefden van lekkernijen uit de gehele wereld en genoten van de diversiteit van het aanbod van de shops en bijzonder vriendelijk gemotiveerde verkopers.

Het werd tijd om even bij te komen met een kopje thee of een goed glas en onze indrukken uit te wisselen.

Nadien hadden we de tijd aan onszelf om nog even de Koopgoot of het Winkelkwartier te bezoeken waar ook het hotel-restaurant Bazar gelegen was.

Met dank aan Tilly en Ellen die deze boeiende dag organiseerden, sloten we af met een diner uit de Marokkaanse keuken, waarover vast nog meer te vertellen valt?