

## Verslag Uitje Amsterdam 2015

9.00 uur Check: is iedereen er?

Ja.....en na 9 en inchecken, anders geen voordeel en dus wordt het toch nog rode koontjes voordat de Rhine Town Roses in de trein zitten.

Jammer dat door ziekte zowel Leny als Willemijn er niet bij konden zijn.

En toen ging de elektriek aan de haal en lag onze Tilly languit met bloed.....heel veel bloed en een beurse heup. Maar onze stoere lady haalde betadine en met een groot plakkaat op haar knie gewoon verder.

Bij de Taart van m'n Tante.....alsof je op bezoek bent bij de Mad Hatter uit Alice in Wonderland, een suikerzoet taartenparadijs vol heerlijks, het meest kleurrijke en opzettelijk kitscherige cafe die je je kunt voorstellen .....hebben we taart en koffie genuttigd.

We werden daar rond half 1 opgehaald door de gids van het Gilde Amsterdam, die de Pijp met zijn onverwachte details en verborgen plekjes van haver tot gort kent.

Mooie Volkshuisvesting, architectuur.

Voor onze Queen een thuisreis die veel emoties opriep.

Langs het Rialto Filmtheater

Een prachtig stil stukje, het Sarphatipark...een stadsoase met speeltuin, opties om te sporten.

En op de hoek van de Albert Cuypmarkt hadden de dames het wel gehad, schoenen waren al verwisseld voor het reserve exemplaar, parapluutjes werden opgeborgen en weer tevoorschijn gehaald.

Ruim 2 uren en een kwartier gewandeld.

De gids werd op een wijntje getraakteerd en de dames gingen of aan een tosti. Er was ook een dame die een giga bak Nacho's met quaquemole op at.

Hilarisch .....er is een wijntje te weinig afgerekend.

Ja.....je raadt het al....De Gids.

Dat waren we even vergeten.

En toen als razende Roelants was iedereen uitgevloegen, de een naar het centrum van Amsterdam en de andere naar de Albert Cuyp ( daar zijn knoopjes, stofjes, lintjes, koordjes, een rode loper bij JAN) voor alle crea -ladies.

De Gerard Doustraat maakte een Antal dames sprakeloos.

Anna+ Nina, stijlvolle hebbedingetjes

Felice-Home of Brands met kleding, de mooiste interieuritems

Charlie+Mary, duurzame eerlijke fashion en houten ansichtkaarten.

En een vintagewinkel met vlinderzonnebrillen. Wow! Die moest lady Abigail hebben.

Ja die straat bruist van kunstenaars, vrije geesten.

Verder is de Pijp een Amsterdamse Boheme, een ontmoetingsplaats met elke denkbare keuken, een culinair wonder.

Over eten gesproken:

Loetje met de lekkerste biefstuk die er bestaat, geserveerd met witte boterham waarmee je kunt soppin in de jus. Ook de Zeetong , kalfslever en de wijntjes gingen er goed in.

Voldaan en ook wel moe ging de tocht van de dames met rode en paarse hoed weer richting Centraal Station.

Ja en bijna.....waren er weer 2 lady's die net, maar dan ook net op tijd in de gaten hadden dat ze al in Ede waren en op het nippertje op het perron in Ede uitstapten.

Al met al een heerlijke dag Amsterdam De Pijp pluim voor onze Queen en Vice-Queen die dit weer top georganiseerd hebben.

Lady Abygail