

Verlagje van de 75e verjaardag van onze Queen Dollydot, op 21 juni 2015, in de Boterstraat.

....in de ochtend een benauwd what's appje....Als het maar droog is vanmiddag. Bericht uit A'dam van mijn dochter: hier wordt het al droog!

Dolly...het huilen staat mij nader dan het lachen... met dit weer een tuin feest... en al mijn lekkers... Waar laat je binnen alle gasten...

Het weerbericht: het wordt droog!!! Feest gered!

Nog wat pips maar verder stralend in mooie kleuren kon de verjaardag van onze Queen beginnen. De gasten druppelden binnen, wij waren als Roses ondanks de vakantietijd toch met een aardige delegatie aanwezig. Dolly werd luid "Lang zal ze Leven" toegezongen en we klonken met ons eerste glas op haar gezondheid. Gefeliciteerd meid en nog vele jaren!! En ach wat is nou 75, je kunt er in deze tijd zo 10 van aftrekken nietwaar....

Het weer bleef droog, had wel een beetje warmer gemogen. Maar geen nood, we keuvelden gezellig met elkaar en de jarige. Zus Marga was ook vanuit Italië aanwezig evenals de inmiddels knappe kleinzoon. Ook vrienden en de Boterstraat schoven gezellig bij en het tuintje raakte aardig vol. Heerlijke hapjes werden geserveerd en even later stonden er heerlijke warme Indische gerechten klaar. We lieten het ons goed smaken....en de wijn werd steeds lekkerder. De

stemming zat er al aardig in, onze Queen was ontspannen en genoot van het feest.

Na het eten kwam ons Rhine Town Roses cadeau: een optreden van Tante Annie met muzikale ondersteuning van man Titus. Even keek Dolly wat beduusd, zij had Tante Annie ook uitgenodigd maar die had afgezegd i.v.m Vaderdag... En nu was ze er toch, ra ra hoe kan dat. Kijk dat hadden wij als Roses bekokstoofd! Liedjes voor onze Queen uit het verleden, met een knipoog en een traan. En die kwamen er ook, meteen al bij het eerste lied.

We zongen met Tante Annie mee over "Het is moeilijk bescheiden te blijven", (tja daar zeg je zoiets) over "Vrienden voor het leven" (tranen..) Daarna werd de "Vuile Huichelaar" er fors ingegoid (zongen we keihard mee), deden we nog "Bloed zweet en tranen" (waren inmiddels opgedroogd ha ha), "Buona Sera" (ook voor zus Marga), wat waren we goed met ons Italiaans, verder ging het over "Hij was maar een Clown", toen een echte tranentrekker over de "Amsterdamse grachten", ook het "Spiegelbeeld" werd erbij gehaald en toen als afsluiter "Non..je ne regrette rien". Het lied van de jarige die het uit volle borst meezong, zonder de tranen, dat wel, knap hoor! En toen hadden we het ook nog over "Samen zijn" en zo meer. Teveel om op de noemen. Het werd een spetterend feest, hoorbaar door de hele Boterstraat en over de markt. Tante Annie had leuke gevatte scetchjes, deed haar man in de uitverkoop en een van de gasten kreeg ook zo nu en dan een veeg uit de pan. Tot grote hilariteit. Vrijwel alle liedjes hadden betrekking op de

jarige, nou ja velen dan. En die genoot!! Er moest ook nog een soort polonaise gelopen worden maar dat kwam door plaatsgebrek niet verder dan enkele stappen voor of achterwaarts. Het mocht de pret niet drukken. Ons cadeau leek zeer geslaagd. Na het vertrek van Tante Annie met Titus hebben we nog wat wijn weggewerkt, vertrokken ook geleidelijk de gasten en werd het weer rustig in de Boterstraat. Tante Annie kwam persoonlijk als Elly nog even terug om met gitaar een paar liedjes voor Dolly te zingen omdat ze haar "afpraak" had moeten afzeggen (door onze schuld natuurlijk). En zo kwam alles goed, het weer, de sfeer, de gasten, cadeaus en een onvergetelijke dag voor onze Queen Dollydot.

Rhine Town Roses verslaggeefster, Lady Mechtild