

The Rhine Town Roses

Surprise avond 11 december 2014

Helaas was onze Pennylady verhinderd, verder was iedereen aanwezig.

Een agenda was er niet en na dat de laatste Roses gearriveerd waren, starten wij onze pakjesavond. We waren goed gemutst en al behoorlijk druk. Onze gastheer had met prachtige boeketten en een heerlijk dinertje voor de juiste sfeer gezorgd. De pakjes stonden uitgestald en om beurten konden we ons pakje ophalen. Het was een bonte verzameling pakjes, surprises en gedichten. Er was werk van gemaakt, dat was zichtbaar. Ook de gedichten waren leuk, treffend en soms hilarisch. Ook al was de Sint reeds vertrokken, we zongen hem nog luidkeels toe. Tussen de surprises door werd ons menu geserveerd, de kok had voortreffelijk gekookt. De tijd vloog om en het werd een zeer geslaagde

avond. Het was ook de laatste Happerij van dit jaar
en we keken alweer uit naar de Nieuwjaarsgala in
2015. Lady Mechtild, vice queen