

Uitje van de Rhine Town Roses naar Den Haag op 20 november 2014

Daar gingen we weer, 12 Rode Hoeden met de trein op weg naar Den Haag.

(oh nee, ik bedoel 11 Rode en 1 Paarse Hoed, want Lady Eleonora is deze maand jarig).

We waren allemaal op tijd in Ede voor de trein en stapten in Utrecht over. Lady RT stapte in Utrecht op dezelfde trein. (daar kwamen we pas in Den Haag achter).

Vanaf Utrecht hadden we een vrolijke conducteur die wel in was voor een grapje.

Madame Seraphine, was het niet gelukt om een kortingskaartje te kopen en moest dus de volle mep betalen, de conducteur beloofde dat hij in Den Haag de Madame zou helpen met een kortingskaartje voor de terugweg. Zij was blij met de hulp.

Het is er helaas tegenwoordig niet eenvoudiger op geworden.

Daarna liepen we naar het Mauritshuis, enkele van ons wilden vanuit het station naar links, andere naar rechts en weer anderen wisten zeker dat we rechtuit moesten lopen. Uiteindelijk wist Lady Mechtild ons ervan te overtuigen dat rechtsaf toch echt de beste weg was.

Het Mauritshuis:

In het gebouw wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis en illustere bewoners en gebruikers van het pand dat sinds 1644 als icoon van Den Haag aan de Hofvijver staat. Het Mauritshuis is één van de bekendste classicistische gebouwen van Nederland. Het vormt samen met het Paleis op de Dam één van de belangrijkste bouwprojecten van Jacob van Campen, sterarchitect van zijn tijd. Graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) vroeg hem samen met zijn assistent Pieter Post,

voor de bouw van het naar hem vernoemde woonhuis, het huidige Mauritshuis.

De thematische presentatie belicht de vele facetten van het Mauritshuis. Tekeningen, schilderijen en prenten vertellen over de totstandkoming van het pand, de brand in 1704, de eerste museale inrichting uit 1822 en het huidige bouwproject dat het museum geschikt maakt voor de 21e eeuw.

We genoten van de mooie schilderijen en van het prachtige huis. Het is rolstoel vriendelijk, dus onze Queen kon ook overal makkelijk komen en ook zij genoot.

Het volgende project was de Tweede Kamer, daar gingen we eerst lunchen waarna de gids ons kwam ophalen. Voor we het gebouw binnen mochten komen werden we eerst streng gecontroleerd, zelfs de schoenen moesten uit.

Tweede Kamer:

Ruim vierhonderd jaar geleden beslisten statige lieden aan het Binnenhof over het lot van de burgers in de Nederlanden. In de eeuwen daarna zijn de rechten van alle Nederlanders steeds uitgebreid, dankzij de inzet van bewegingen, belangengroepen en politieke partijen, maar ook door de vasthoudendheid van enkelingen.

Het werk van de Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Daar gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf, zoals dossiers lezen, werkbezoeken, inspraakrondes en gesprekken met de achterban en mensen in het land.

De gids bracht ons naar de ruimte waar de Plenaire vergaderingen gehouden worden. Je ziet die beelden op TV maar nu konden we live zien hoe de ruimte eruit zag en we zagen ook enkele Kamerleden. Anouchka

van Miltenburg voorzitter van de Tweede Kamer was niet aanwezig en werd vervangen door Ton Elias.

Gelukkig konden we even een klein stukje van een debat meemaken over de gezondheidszorg. De minister, Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn, waren aanwezig.

Wat zijn Plenaire vergaderingen?

Vergaderingen waar alle 150 Tweede Kamerleden toegang tot hebben. De Tweede Kamer vergadert plenair op dinsdag, woensdag en donderdag.

Wat zijn Commissievergaderingen

Vergaderingen van een vaste groep Kamerleden uit de verschillende fracties. Iedere commissie houdt zich bezig met vaste onderwerpen, deze komen in principe overeen met de beleidsterreinen van de ministeries. Op maandag tot en met donderdag zijn er commissievergaderingen.

Helaas na een half uur moesten we de ruimte verlaten en leidde de gids ons naar de bibliotheek. Wij vonden het jammer dat we niet langer konden blijven, maar ze vertelde dat de entree gratis is, dus we kunnen ten alle tijden terug komen en in de zaal gaan zitten.

De gids bracht ons naar het gebouw van Justitie, in een van de kamers is de bibliotheek waar alle Nederlandse parlamentsdocumenten liggen. Alle plenaire vergaderingen worden woordelijk genotuleerd en daarna werd de tekst gedrukt en in boeken gebonden. Tegenwoordig wordt het alleen nog maar digitaal opgeslagen. Alle verslagen zijn inmiddels ook digitaal verwerkt. (pff, wat een werk moet dat geweest zijn). Dit houdt in dat je alle verslagen via de website van de Tweede Kamer kan opvragen, "het is openbaar en dat hoort ook zo in een democratie", vertelde de gids ons. Het is een prachtige ruimte. Ze vertelde dat de heren van Agt en den Uyl hier een crisis centrum hadden ten tijde van de kaping van de Molukkers in de Punt. (toevallig een actueel onderwerp).

Daarna waren we vrij om te doen wat we wilden en ieder ging zijns weegs.

Om 17.30 verzamelden we bij het Italiaans restaurant La Pecora Nera in de Prinsestraat 36.

We genoten van het eten en er werd weer heel wat afgekletst.

Op tijd weer met zijn allen op de trein, niemand achtergelaten, het was deze keer weer goed gelukt. Tussen half twaalf en twaalf uur was iedereen weer veilig thuis.

Het was een schitterende dag, prachtig weer, cultureel en zeer educatief, gezellig en goed georganiseerd, met dank aan Lady Eleonora en lady Mechtild.

Freule van Uyterwaerden tot Eekmolen