

*Verlag van de High Tea die werd gehouden bij Liesbeth Vos
op 2 september 2014
organisator: Lady Josephine*

Aanwezig waren: Lady of the Jazz, Lady Mechtild (vice queen), Baronesse of Boop, Lady Josephine, Freule van Uyterwaerden tot Eekmolen, Lady R.T., Groothertogin Aleid, Lady Abigail, Countesse of Serendip and Lady of Leisure.

Nadat we vorige zomer hadden mogen genieten van een heerlijke High Tea in de sfeervolle tuin bij Liesbeth, was er dit jaar veel animo om dat nog eens te doen. Helaas was het niet mogelijk om alle gegadigden op één middag bij elkaar te krijgen, dus werd gekozen voor de middag waarop de meesten konden.

Zo rond 13.30 uur werden we van harte welkom geheten door de gastvrouw en werden opnieuw verrast door de sfeervolle manier waarop de high tea was gepresenteerd.

De grote tafel met fraaie kandelaars, het mooie Engelse servies, de heerlijke taarten, brownies en etagères met verrukkelijke scones met cream en jam.

Alle gerechten zijn 'home cooking', en dat proef je!!

Mede door het monumentale pand, de inrichting, de mooie professionele keuken en de sfeervolle tuin krijg je het gevoel dat je op bezoek bent in een oud Engels Landhuis.

Geheel in stijl dus met onze ladies, freules, hertoginnen en baronnesses.

We waren al even aan het 'tean' toen de telefoon ging.

Het was Lady R.T. die zich afvroeg of er een High Tea gaande was? Ze had dat namelijk de dag ervoor ergens gezien....

Toen Lady Josephine bevestigde dat dit inderdaad het geval was en dat we in de Nudestraat zaten, sprong ze in haar auto en kwam ze

onze party versterken. Ze had ons tenslotte ook al een tijdje niet gezien.....

Toen na verloop van tijd de zon meer doorkwam besloten we om af te dalen naar de tuin, waar ook een tafel gedekt stond. Een aantal van ons werd door een trotse Groothertogin Aleid rondgeleid door het prachtige huis van haar dochter met vele verdiepingen en badkamers en opgeruimde jongenskamers. Vooral dat laatste maakte ons wel een beetje jaloers.

Het werd onderhand tijd voor een wijntje en gastvrouw Elisabeth presenteerde het tweede deel van de high tea, namelijk allerlei hartige gerechten. Een heerlijke Quiche Lorraine, en een hartige taart met vier soorten kaas. Verder lekkere sandwiches met kaas, kip en forel. Het was allemaal even smakelijk klaar gemaakt.

Zo tegen 17.00 uur begon het fris te worden en was het tijd om af te ronden.

We waren allemaal weer bijgepraat over vakanties, verhuisplannen, kinderen en kleinkinderen.

Het was een gezellige middag.

We danken onze gastvrouw heel hartelijk voor alle lekkernijen die ze voor ons heeft verzorgd.

Ook Lady Josephine bedankt voor de organisatie van deze succesvolle middag.

Lady of Leisure
Bennekom