

*Ons jaarlijks dagje Amsterdam, georganiseerd door Queen Dollydot,
17 juli 2014*

De Queen had een prachtige zonnige dag geregeld en iedereen was ruim op tijd op station Ede-Wageningen aanwezig. De nieuwe OV regeling had geen problemen gegeven en we hadden erg veel zin in de dag. De Queen had haar super moderne rolstoel mee genomen die we eerst bewonderden. Met een kleine joystick kan ze de omgeving onveilig maken, wat later ook (met een benauwd gezicht bij de tram) haast gebeurde. Het is nog wennen in krappe situaties maar onze Queen heeft voor grotere problemen gestaan.

De trein was overvol, het was dringen geblazen en verschillende Roses konden geen plaats bemachtigen. Dat werd dus kwekken bij-en op de trappen. We waren weer duidelijk hoor- en zichtbaar aanwezig, de sfeer was opperbest en er kwamen weer de nodige vragen over wie wij zijn. De Queen ontmoette een bekende die de 'koets' in de trein tilde en ook nog jarig bleek te zijn. Een lang zal ze leven werd luid gezongen, de snor van de man krulde ervan.

In Amsterdam- Centraal werden eerst de groepsfoto's gemaakt en daarna vertrokken we naar het veerpont voor de oversteek naar Noord. We hebben op het terras van het EYE-museum koffie gedronken of meteen maar geluncht. Het was een mooie locatie met zicht op het IJ, en daarbij nog het zonnetje, heerlijk! Enkelen bezochten nog even het museum winkeltje.

Na de lunch gingen we weer met de veerpont over en verder per tram naar het Rembrandtplein. De Queen en Jonkvrouwe van Pink tot Purple zochten een terrasje op. We gingen het museum Willet-Holthuysen bekijken, maar daar was helaas geen lift. Gelukkig had de Queen dit museum al in meer mobielere tijden bezocht, ze

kende het dus al. Vanwege wat pijnlijke onderdanen sloot de Jonkvrouwe bij haar aan. De rest heeft het museum bezichtigd. Het was het woonhuis van de rijke familie Willet- Holthuijzen uit 1895, in nog grotendeels originele staat. Via een audio-tour konden we veel vernemen over het wel en wee in dit prachtige pand. De binnentuin was van begin 20e eeuw, een reconstructie van een Franse stadstuin uit de 18e eeuw. Alles goed onderhouden en je kon je een beeld vormen van het leven van welgestelde mensen in die tijd.

Geleidelijk aan splitste de groep zich en begonnen we aan de vrije middag invulling. Enkelen gingen terug naar het Rembrandtplein, andere Roses kozen voor de Albert Cuypmarkt of het Waterlooplein. Samen met 4 andere Roses heb ik de Hermitage nog bezocht. Wel handig een museum jaarkaart, je kunt meerdere musea bezoeken voor noppes. Het was een spontaan idee van Lady Garnet en we waren toch in de buurt. In de Hermitage hebben we de Chinese Zijde route bekeken. Het was best mooi en interessant maar ik had geen puf meer om alles te lezen. Het was een warme dag en ik snakke naar een terras. We hebben dan ook een hele poos bij de Hermitage buiten, onder de bomen, van de heerlijke dag zitten genieten. Het was even zoeken met welke tram maar even voor 18.00 waren we mooi op tijd bij ons verzamelpunt, het restaurant Maz Mez. Het eten was erg lekker, Libanese tapas. Nog maar even het adres voor als je nog eens wilt gaan: Jan Evertsenstraat 17-19. Alleen... het was zo warm, alles plakte en we raakten vermoeid. Rond 21.00 hebben we de Queen en Lady Josephine gedag gezegd en zijn we met de tram richting Centraal vertrokken. De Queen en de Lady hadden een taxi afgesproken en vertrokken daardoor iets later. Het was gezellig in de trein en na elfen waren

*we weer in Ede. Doodmoe, maar het was weer een pracht dag
geweest. Alleen wil ik eraan toevoegen dat we voor volgende jaar
een programma kiezen waarbij de Queen ook de hele dag aanwezig
kan zijn.*

*Lady Mechtild,
Vice Queen*