

## *Red Hat Conventie Elburg 12 april 2014*

*Georganiseerd door Chapter Red Circle te Elburg.*

*Queen Dollydot, Lady Abigail, Lady Josepine en Lady Eleonore zijn op deze mooie, zonnige dag vroeg opgestaan en om 9.15 uur enthousiast richting Elburg vertrokken voor de jaarlijkse Conventie. Eerst werd Chiara naar de oppas gebracht en daar gingen we.... Na een gezellige rit met Lady Eleonore aan het stuur van haar mooie bolide kwamen we mooi op tijd in Hanzestad Elburg aan. We werden door Queen Victoria hartelijk welkom geheten in de binnentuin van het Agnietenklooster met een kopje koffie en een heerlijk stukje taart, waarna we met alle aanwezige Red Hatters op de foto gingen. En het waren er heel wat! Ongeveer 400! De binnentuin van het Agnietenklooster was een bijzondere locatie temeer omdat de zusters van het Agnieten Convent hier in de 15de en 16de eeuw streng afgezonderd leefden in groot contrast met onze altijd paars/rode uitbundigheid.*

*Na een toespraak van Queen Isolde en ook nog van de burgemeester zongen we met zijn allen het welkomstlied met meezingrefrein.*

Meezingrefrein:

Honderden vrolijke ladies, ja ladies, ja ladies, ja ladies  
Op laarzen, stiletos en gympies gaan we er fijn  
tegenaan.

Ladies, ladies hoor ons weer aan (2x)

Na de onthulling van de vlag maakten alle queens,  
ladies, freules en princesses met buttons en een  
naambordje van het chapter op, een historische  
rondwandeling door prachtige, knusse straatjes  
vooruitgegaan door een fanfare. We dwarrelden als een  
paars/rood sliert door de met paarse linten en  
ballonnen versierde steegjes van het mooie Elburg.

Onze lieve Queen werd behoorlijk gemangeld in haar  
rollende stoel op de Elburgse kinderkopjes. En wij... Wij  
trainden onze kipfiletjes aan de bovenarmen. Alles heeft  
een bedoeling!

Lady Abigail liep aardig door en zette even een sprintje  
in en schrok er niet voor terug om de Queen nog even  
te laten duwen door de meneer, die de weg blokkeerde  
met zijn auto met aanhanger. Het kon te maken hebben  
met het heerlijk Elburgs bittertje wat ons werd

aangeboden onderweg. (Het was overigens een erg klein glaasje! Dus dit kan het niet zijn geweest!)

In een van de steegjes stonden bakken met de prachtigste tulpen in vrolijke kleuren. Net de Keukenhof! Bij de haven aangekomen, werden we onthaald met een concert van een dameskoor uit Harderwijk, wat gezellige zeemansliederen ten gehore bracht. De sfeer zat er intussen goed in. Heerlijk was de makreel en paling die werd uitgedeeld.

Na een kopje koffie en veel spa op een terras bij de haven zijn we door de winkelstraat richting restaurant "De Haas" gewandeld, waar vele Red Hat Queens onze beroemde Queen Dollydot herkenden en zij vaak deed alsof de herkenning wederzijds was en er leuk op reageerde. Bij een van de vele restaurantjes ("Zilverzoen") stond een zingende ober voor, waarmee wij, Roses, spontaan een aantal Amsterdamse nummers hebben staan zingen. Hierna hebben we bij "De Haas" eerst een flesje lekker gekoelde wijn gedronken (traktatie van Queen Dollydot voor de "duwers") en mensen gekeken op het terras alvorens we met alle aanwezige Red Hatters aan tafel gingen. Het zonnetje,

de wijn en alle rode hoedjes om ons heen had ons intussen rozig gekleurd.

Er was een uitgebreid heerlijk buffet, drankjes genoeg en veel... heeeel veel gekwebbel, waardoor wij niet hebben gehoord naar welk chapter de vlag is overgedragen voor de volgende Conventie. Wij denken dat het Apeldoorn is. Maar weten het niet zeker. Tussendoor was er live muziek en een gedichtenverteller. Er was ook een zaaltje ingericht met uiteraard rode hoeden en sieraden. Onze Queen Dollydot heeft zichzelf verwend met een fantastische rode gepunnikte rode halsketting.

Tegen half vijf kregen we bij het afscheid een paarse paraplu als blijk van waardering voor onze komst en ook een foto van het Elburgse Chapter.

Uiteraard hebben we nog een rondje winkels gedaan. Ze waren speciaal voor ons pas om 18.00 uur gesloten. We hebben als afsluiting van deze gezellige dag nog even nageborreld en een bittergarnituur op in de "Zilverzoen" met de zingende ober (we zijn er niet achter gekomen of het nu een man of een dame was... We wisten het niet zeker). Lady Eleonore heeft daar haar paarse

paraplu laten staan...We ontdekten het toen we al bij de auto waren aangekomen. Op weg naar huis werd er wat ingedut, gegaapt en ook vrolijk gekletst. De oogjes waren intussen een stuk kleiner dan toen we 's ochtends weg gingen.

Al met al een zeer geslaagde dag!

Lady Abigail, Lady Josephine, Lady Eleonore en Queen Dollydot

Zie voor foto's:

<https://nl-nl.facebook.com/winkelcentrum.elburgvesting>

Hierop kun je de link vinden naar Picasa fotoalbum en downloaden.

<http://tinyurl.com/njpqg71cpicasa>