

Verslag van ons uitstapje naar Arnhem.

6 maart 2014

Op de afgesproken tijd troffen we elkaar in Arnhem, Gezamenlijk togen we richting mode kwartier. Onderweg zagen we al diverse winkeltjes waar we uitkeken naar passende dingen voor ons! Dus hoofdzakelijk aandacht voor Paarse en Rode zaken.

Aangekomen in de belangrijkste winkelstraat van deze wijk namen we eerst de tijd voor een koffie pauze, waarna we in kleinere groepjes de winkelstraat deden. Het waren hoofdzakelijk kleine zelfstandige ondernemers die trachten hun voornamelijk eigen geproduceerde handel aan de man te brengen. Over het algemeen viel dit tegen, alhoewel er toch enige dames geslaagd zijn iets van hun gading te vinden. Ondanks dat we hogere verwachtingen van het mode kwartier hadden was het toch leuk om het gezien te hebben.

Terug op de afgesproken plaats hebben we even van de zon genoten en toen op naar de shusi workshop. Gelukkig vlakbij want de ochtend wandeling zat nog in de benen. We werden enthousiast ontvangen door een jongedame die zichtbaar wat nerveus was. ( wij waren haar eerste groep). Ze deed het erg leuk, voorzag ons van de nodige drankjes, die we verder ook zelf konden inschenken. De meesten van ons hadden nog nooit zelf deze hapjes gemaakt dus ze had een aandachtig en leergraag publiek. We hebben kennis genomen van de basis van deze Japanse lekkernij en naar ik aanneem zullen verschillende van ons ze thuis gaan namaken. ( ik in ieder geval we!) De binnenste buiten rol zorgde wel voor de nodige hilariteit want die smaakte goed maar zag er duidelijk minder uit!

Tot besluit van de happening een echte happerij! Alle shusi op een groot plateau en smullen maar! ( zoals jullie weten heb ik ze mee naar Den Haag genomen, waar we ze de dag erna, ze smaakte nog prima, met een heerlijk glaasje bubbels genuttigd hebben.

Bij deze wil ik de organisatie, Jonkvrouwe van Pink tot Purple en Princess Pearl bedanken en complimenteren met dit werkelijk geslaagde uitje!

Chapeau!!

Lady R.T.