

Nieuwjaarsborrel van The Rhine Town Roses 2014

Verslag van de Nieuwjaarsborrel, gehouden in de residence van Baronesse of Boop, 9 januari 2014

Helaas waren Gravin de Cunera, Lady of Quilt (lappenmand) en onze organisator van de avond Jonkvrouwe van Pink tot Purple, (vw een overlijden) niet aanwezig.

De rest arriveerde stipt op tijd. Na het gezoen en de beste wensen voor het nieuwe jaar ontvingen we de Roses met een glas gouden bubbels. Nou ja, de bubbels moesten erbij gedacht worden maar het blonk wel. De Queen heette iedereen welkom met nog eens de koninklijke wensen voor het nieuwe jaar. De vice verontschuldigde zich voor de knoeiboel met de uitnodigingen, het was mis gegaan. Het was geen punt, bij verschillende Roses was hij al rechtstreeks in de spam/prullenmand beland...

Als organisatie hadden we er flink werk van gemaakt. Jonkvrouwe van Pink tot Purple bewaakte het budget en gezamenlijk hadden we een heus buffet in elkaar gezet. We hadden stoelen, servies goed, versiering enz. aan gesjouwd. We namen het gezag in huize Boop volledig over en het

was een hele onderneming. En dan nog het sjouwen met de drank niet te vergeten. Er was genoeg voor een weeshuis, maar we zijn het ook royaal gewend bij onze Red Hat.

De ontvangst zag er dan ook leuk uit vonden we zelf. Aan de complimenten te horen waren de Roses het hier mee eens.

We starten het buffet met een heerlijk voorafje van bladerdeeg met spinazie en feta. Donna Albertina had een verrukkelijke wildbouillon getrokken, wat (met de verkeerde E nummers) nog een hele toer was. Daarna ging het buffetgedeelte met de salades en de quiches open. De Roses lieten het zich goed smaken. Het buffet werd afgesloten met ijs met cranberry compote en koffie met bonbons na.

Onderwijl was het een gekwek vanjewelste, mits de monden niet vol zaten. Het was weer knoepie gezellig, een knus en vrolijk begin van het nieuwe jaar, en onze Queen zat te glimmen... Mascotte Chiara was ook aanwezig (met verlichting) en die trok zich van alle drukte weinig aan. Op z'n tijd een knuffel en graag wat erbij, en je hoorde haar niet.

Toen de Roses de magen gevuld hadden, alles weer bij gekletst was, nog even een korte polonaise door de kamer, en kwam er een einde aan de avond. De Roses togen tevreden huiswaarts en de organisatie ontfermde zich zuchtend over de troep.

Lieve Roses, de kop is er af. Het jaar kan beginnen!

Tevreden over het resultaat EN binnen het budget, kijken ook wij als organisatie terug op een geslaagde avond.

Jonkvrouwe van Pink tot Purple

Donna Albertina

Lady of Leisure

Vice Queen Lady Mechtild