

Verslag van ons uitstapje naar de Roses on Flow, uit Nunspeet.

13 september 2013

We waren uitgenodigd door Queen Antonia van de Roses on Flow vanwege hun 3 jarig bestaan.

Met z'n drieën, lady of Leisure, lady Josephine en mijzelf vertrokken wij naar Nunspeet. In een hotel werden we verwelkomd door de Queen en haar gevolg met koffie en heerlijke koek. We maakten kennis met elkaar en er waren opvallend veel nieuwelingen die veel vragen hadden over organisatie van bijeenkomsten en activiteiten. Wij konden aardig wat tips aan de hand doen en hoorden zelf ook weer wat nieuwtjes.

Met de bus vertrokken wij naar Harderwijk waar de luxe rondvaartboot Stad Harderwijk voor ons klaar lag. Eenmaal aan boord kon het feest beginnen. De boot begon te varen en het gezelschap bestond uit zo'n 40 Red Hatters uit heel Nederland. De sfeer was heel gemoedelijk en gastvrij.

De Queen opende de middag met een stukje uit het handboek van de Red Hat Society. Daarna zongen de Roses on Flow hun clublied, vrij samengevat in: rood paars is de kleur, en liever geen gezeur! Daar konden we achter staan..

De boot voer richting het IJselmeer en het was aangenaam weer. De kopjes zaten op de golven, de tjalken voeren voorbij en de vissers hadden het druk. Op de boor stond een goed gevuld warm/koud buffet voor ons klaar. Er werd in rust van genoten zodat er meer dan voldoende voor iedereen was. En natuurlijk de paling en andere vis soorten smaakten ons prima. We hadden het druk met netwerken en gezellig geklets. De groep mengde zich goed en het scheelde maar een haar of Lady Josephine had familie aan boord gevonden. Het waren vriendinnen of zussen van vrienden van haar man. Hoe bestaat het. Buiten zagen we strand Nulde voorbij komen en andere plaatsen zoals Nijkerk. We voeren tot de sluizen naar het IJselmeer en gingen via de randmeren geleidelijk weer terug. Na even buiten uit te waaien (en uit te buiken), konden we binnen genieten van het prachtige harpspel van Regina Ederveen. Prachtige Keltische-Ierse muziek. Muziek uit Ierland, de bakermat in Europa van harpmuziek. Ook speelde ze stukken van Rosa Spier, een harpiste van voor de oorlog, en zelf gecomponeerde sprookjesmuziek. En van gospel ging het

naar Jazz. Nooit geweten dat harp muziek zo veelzijdig kan zijn. We keken om ons heen en voelden ons bofkonten. De gezellige sfeer, het water om ons heen, de boten langsij en dan deze muziek... een dag met een goud randje vonden we.

Tijdens en na de pauze genoten we van een wijntje, er kwam nog een grappig gedicht wat toch wel wat stichtelijk klonk (op hele noten...) en wij vonden het zo onderhand wel genoeg. Nou ja, we waren toch in de buurt van Elburg en dat is toch de Veluwe nietwaar..

Eenmaal weer in Harderwijk gingen we per bus terug naar Nunspeet. We bedankten de Queen en haar gevolg voor de zeer geslaagde dag en vertrokken weer voldaan naar Wageningen.

Lady Mechtild, vice Queen