

Verslag uitje Amersfoort

Om 5 voor half 10 gingen we met 13 meiden met de "kippenlijn" naar Amersfoort.

In een leuke rondzit in de trein kregen we, van Lady Garnet die jarig was geweest, rosé champagne ! De stemming zat er gelijk goed in.

Consternatie bij het uitchecken. Je kunt nl. niet bij de NS uitchecken als je met Connection reist. Heel verwarrend want die 2 palen staan naast elkaar!! Een vriendelijke NS medewerker heeft ons geholpen de schade te herstellen.

Ondertussen had Lady of Leisure onze Queen al bij de bus neergezet. We hadden nl. maar 5 minuten tijd. Ik (Madame Seraphine) moest zo lachen toen ik haar zag zitten. Het was net als in de film Flodder. Ze zat in de zon te drogen.....

Daarna op naar de koffie met taart bij "Brood en Zoet". Er was een tafel voor ons gereserveerd en de taart was heerlijk.

Daarna gingen we naar het Mondriaanhuis. Het was duidelijk te zien hoe de schilder van landschap en lichaamstaal naar abstract overging. Nadat we er op ons gemak hadden rondgekeken (Lady Mechtild had zelfs een bed gevonden) gingen we langzaam naar de boot die ons door de grachten van het oude Amersfoort bracht. De gids vertelde dat het water uit de Rijn bij Wageningen naar Amersfoort stroomt, omdat het daar 7 meter lager ligt.

Daarna was er een stadswandeling onder leiding van Gravin de Cunera en Lady of Leisure. Halverwege vonden we een terras bij Café "Heerlijk" waar we konden plassen en wat drinken.

We blijven een zootje ongeremd, want we zijn er weer een paar kwijt die een winkel ingedoken waren. En ons niet meer konden vinden. (Leve de mobiele telefoon).

Na het drankje is ieder zijn eigen gang gegaan. Een deel vervolgde de stadswandeling, een paar zijn nog naar een ander museum geweest en een deel ging winkelen. Lady R.T. haakte af bij café "Heerlijk" en is huiswaarts gegaan. Countesse of Serendip had de pap ook op en bleef met Groothertogin Aleid nog een poosje in de zon zitten. Lady Mechtild, Freule Elidabeth, Lady Abigail en Madame Seraphine zijn heerlijk gaan winkelen. Erg leuk.

Tegen vijven zijn we richting restaurant "'t Kanneltje" gegaan om eerst nog rustig te borrelen. Allemaal aan de witte wijn.....hoppa..... Bij "'t Kanneltje" hebben we heerlijk gegeten. Het was het wachten waard.

Tegen half 10 in de stromende regen naar de bus gelopen en met het kippetreintje weer terug naar Ede-Wageningen.

Ik (Madame Seraphine) heb Lady Garnet naar huis gebracht. En zo eindigde een geslaagd uitje met de Roses.

Chapeau voor Gravin de Cunera en Lady of Leisure voor de uitstekende organisatie.

Madame Seraphine