

Uitje naar de Royal Limbourngh Klooster Tea op 2 mei 2013

Om 10 uur vertrokken wij, Queen Dollydot, Countesse of Serendip, Lady Mechtild en ondergetekende vanuit Wageningen naar het Bourgondische Limburg op uitnodiging van Queen Annette voor een bijzondere High Tea. Red Hatters uit Nederland en België waren hiervoor uitgenodigd. De Queen van de Limbostars had erg haar best gedaan om Lady Mechtild en ondergetekende ook nog toegang te geven want de deelname was beperkt. Queen Annette, hartelijk bedankt!

Op een van de eerste mooie dagen in 2013 togen wij in de bolide van Lady Mechtild naar het zuiden. Voor haar zeer bekend, want haar roots liggen daar. Dus sightseeing richting het kloosterdorp Steyl, dichtbij Venlo, waar aan de Maas de Jochumhof ligt. Steyl heeft de status van rijksbeschermd dorpsgezicht. Kloostergebouwen, kapellen en kloostertuinen bepalen het beeld. Na de hartelijke ontvangst door Queen Annette namen wij heerlijk plaats, in het zonnetje, op het terras met een prachtig uitzicht op de rivier en de voorbij varende boten.

Zo blijkt maar weer dat onze Queen een onvergetelijke indruk achterlaat. Bij binnenkomst staat er een fotografie-studente die haar meteen herkent van 2 jaar! geleden en zegt dat ze nog een heel mooie foto voor haar heeft. Hoezo bekend?! Lekker aan de koffie met cake zittende, druppelen alle overige Red Hatters binnen en komen dag zeggen. Het zijn er circa 80, waaronder veel 'ouwe bekenden'.

Tussen de middag werden wij getrakteerd op een heerlijk mosterdsoepje en een mini-sandwich, om de eerste honger te stillen tot de High Tea. Daarna was er een aantal vrijwilligers, dat ons in groepjes de Jochumhof liet zien. Volgens de site is de Jochumhof een enclave van natuur, historie en rust met een fenomenaal uitzicht over de Maas. Er is een botanische tuin met een unieke verzameling bijzondere, oude en exotische planten, bomen en heesters. Het kloosterachtige Grand café heeft een winkelinrichting uit 1880. Dit is helemaal waar. Hieronder volgt een klein stukje over de botanische tuin.

Botanische tuin De Botanische tuin kent een lange geschiedenis. De oudste delen van de tuin dateren 1799, toen op de plaats van de huidige botanische tuin een kapitaal landhuis stond. In 1933 startte de enthousiaste Pater Peter Jochum een botanische tuin om het biologieonderwijs aan het klooster te ondersteunen. Vanuit alle werelddelen brachten missionarissen plantenzaden naar Steyl voor de tuin van Pater Jochum. Diverse deeltuinen stammen nog uit deze periode. Waar

de Pater begon met zaadjes staan nu kolossale bomen, waaronder de mammoetboom met zijn opmerkelijk zachte bast. In latere perioden werd de tuin uitgebreid met een kruidentuin, een heemtuin en een mediterrane kas.

In 1971 werd het werk van Pater Jochum overgenomen door een Stichting, en werd de tuin naar hem vernoemd. In 1973 werden de heemtuin en de kruidentuin aangelegd. In 1978 volgde de Tiglientuin. Tot op de dag van vandaag zorgt de Stichting Botanische tuin Jochumhof, met een grote groep vrijwilligers uit de omgeving, voor de verschillende deeltuinen.



Je merkte wel dat de natuur, ondanks de zuidelijke ligging, wel laat is met alles.

Na de wandeling streek iedereen weer lekker neer op het terras in afwachting van de High Tea. Door het geklauter (maar ook vestje uit en weer vestje aan bij een grote wolk) was Lady Mechtild haar Roses-speld bijna verloren. Het dopje aan de achterkant was weg. Ze wilde de rondleiding nog een keer doen, maar besloot dat er misschien thuis ook nog wel een dergelijk dopje lag. Maar na een tijdje voelde ze iets bij haar navel....Ja hoor, daar was het dopje weer.

Tegen drieën was het tijd voor de High Tea. Een aantal Red Hatters was blijkbaar zo uitgehongerd, dat wij (de Roses) het zoete gedeelte van de Tea niet hebben kunnen proeven. Het hartige gedeelte werd daarna aan tafel uitgeserveerd. Het was heerlijk. Carpaccio van het rund, mini krabcocktailtje, gerookte zalm met komkommer, gedroogde ham met tapenade (dit konden wij echt niet raden), tomaat met mozzarella en basilicum, Italiaanse bruchetta, mini loempia, gamba in tempura, mini pasteitje en als toetje een bitterbal. De Countesse van Serendip was zo enthousiast van de saus bij de loempia's en de gamba's dat de hele schaal kiepte en de saus op tafel belandde. Of lag het aan de pootjes van de etagère die tussen de planken van de tafel gleden? Maar het smaakte er niet minder om.

Tegen zessen hebben wij afscheid genomen van Queen Annette en anderen en zijn we nogmaals met een sightseeing tour door Tegelen e.o. naar huis gereden. Het was een mooie en zeer gezellige dag.

Jonkvrouwe van **Pink** tot **Purple**