

## Onder leiding van de Queen ons jaarlijks uitje naar Amsterdam 11 juli 2012

Goed georganiseerd spoorden we keurig op tijd richting Amsterdam. Ter hoogte van Veenendaal de Klomp hesen we onze Countesse of Serendip in de cabine en treurden we gezamenlijk om de afwezigheid van Lady of Leisure, onze verse Vice die in bed onpasselijk lag te wezen. Had ze alles tot in de puntjes georganiseerd en dan wordt ze ziek. Jammer zeg! De Queen moest het nu op eigen houtje doen, we keken even zorgelijk.... met onze reputaties.. Dus reisden we dan ook heel 'gezellig', dus niet, een paar alweer in de stille coupé, enkelen in de beneden compartimenten, en de Queen met Lady Mechtild zat bij de ingang als de nachtwacht naast haar koets. Ze zouden hem eens jatten.. De stemming leed er niet onder en goed gemutst arriveerden we in Amsterdam.

Als eerste stond koffie met gebak in de 1e klas restauratie gepland. Alleen, waar was die restauratie nou ook al weer, de Queen keek alle richtingen uit, alles kwam haar bekend voor, maar zonder haar Vice geen 1e klas restauratie. Gelukkig waren er handige Roses en vonden wij de koffie met gebak. Bijgekomen van de eerste hindernis togen we de stad in richting de rondvaartboot. Het weer was die ochtend erg slecht geweest maar of het nou door ons kwam weet ik niet, maar wanneer wij ons vertoonden was het droog en waren we ergens binnen dan viel de regen in bakken naar beneden. Precies zoals het hoort voor deftig Red Hat gezelschap. De rondvaart was mooi, het geeft vanaf het water een heel ander beeld van de stad. We zagen de Gouden Hoek, gluurden onder een brug door en zagen 7 bruggen op een rijtje, we overwogen nog even bij burgemeester v/d Laan op de koffie te gaan, hij woonde aan de Herengracht, en via het IJ en de haven kwamen we langs de achterkant van het Centraal Station met een bocht weer in het centrum terecht. Een blikken-gids vertelde wat we al zagen in Nederlands, Engels, Duits en Deens. Vooral dat laatste was erg handig. Je voelt je pas echt toerist als je er niets van verstaat nietwaar. Met ons arriveerde ook de zon en gezamenlijk togen we naar de stier bij het Beurs gebouw. Het kunstwerk, door een beroemde kunstenaar tijdelijk aan Amsterdam geschonken, was erg mooi en (shame on me..) Princess Pearl moest even aan de ballen zitten. Zou honderd jaar geluk brengen. Nou ja, zoiets geloof je toch niet... of wel? Na wat foto's zijn we maar snel doorgelopen richting het tasje museum Hendrikje aan de Herengracht. In een prachtige stijkkamer met groen gedecoreerde wanden en goudbeslag op ornamenten en rode deuren, stond een lunchtafel voor ons klaar. Het was heerlijk en we knapten er van op. Gezamenlijk hebben we op verschillende verdiepingen de etalages met de prachtigste tassen bewonderd.

Van zeer oud en allemaal handwerk tot tassen van kunststof of van dure modehuizen. Het kleine zilveren valiesje van de echtgenote van de Turkse president j.l. was ook aan het museum geschonken. Zou ze het vergeten hebben, nou ja, wij mogen er nu ook van genieten.

Na dit alles scheiden de wegen van ons groepje. De Queen en Baronesse of Boop ploften neer op een terrasje, Lady of Quilt en Lady Abigail (als ik mij niet vergis) gingen hun richting uit en de rest stookte de 9 straatjes in.

Shopperen! Heel gezellig rond geneusd, op de kop in een mand met gelegenheidskleding gedoken, Comtesse Germaine een beeldige jurk aangesmeerd en onszelf doodmoe gemaakt. Na nog een glaasje op het Rembrandtplein gedronken te hebben troffen we precies op tijd, in de Valkenburgerstraat bij het Mediterraans restaurant Olijfje, de rest van ons groepje en hebben we heerlijk gegeten. Het werd wat laat maar heerlijk voldaan gingen we met de tram richting het Centraal Station op weg naar huis.

Het einde van weer een perfect geslaagde dag in Amsterdam.

Lady Mechtild