

HAT SIL HEVE !!!!

Verslag van de jaarlijkse Conventie van Red Hat Nederland.

Deze keer in Heerenveen bij Queen Afrodyn, van de famkes van Het Friesche Haagje, 25 april 2012.

Meer dan 400 Red Hatters namen deel aan de Conventie.

En zo togen ook in alle vroegte onze Queen Dollydot met 8 andere Roses naar het hoge noorden. 5 Roses gingen met eigen vervoer, de Queen, de Vice en Gravin de Cunera gingen per spoor.

We hadden ons goed voorbereid en dik voor tijd zaten we op het perron. Het eerste stuk zou per lokaal spoor gaan, vanaf Amersfoort met de intercity. Keurig ingecheckt, ach een kind kan de was doen, zo gemakkelijk tegenwoordig... In Amersfoort overgestapt, snel uitgecheckt en verder met onze gratis reizen kaartjes. In gesprek met een aardige conducteur bekeek die onze pasjes... had de Vice bij het verkeerde paaltje uitgecheckt. MUTS! Dus niets uitgecheckt maar ingecheckt naar Heerenveen, daar zaten we met onze gratis kaartjes + het tarief + het kippelijntje was niet uitgecheckt.

De eerste stunt was weer klaar, je kunt toch nergens met die meiden komen! Echter, Red Hatters zijn niet voor één gat gevangen. Bij de eerst volgende stop schoot de Vice als een speer naar de uitcheck paaltjes. Eerst 20! treden omhoog, een stuk over het spoor, 20 treden naar beneden, onderaan snel uitgecheckt (goed paaltje) en toen weer 20 treden omhoog, een stuk hollen en de laatste 20 treden naar beneden naar de trein. Op de pijnlijke hakken.... De Queen en de Gravin hadden zich inmiddels breed voor

de deur opgesteld zodat de trein niet kon vertrekken. Wat, vertrekken zonder de Vice, geen sprake van! Het gezicht van onze Queen sprak boekdelen. Volledig buiten adem schoot de Vice de trein in en konden we verder reizen. We kwamen niet meer bij van het lachen... de kop van de dag was eraf!

Vanaf Zwolle kwamen er van alle kanten Red Hatters bij en was het weer een knotsgezellige drukke Red Hat Trainhood. Er waren extra treinstellen aangekoppeld vertelde iemand, wat we meteen geloofden. In Heerenveen kleurde het hele perron rood en paars. We werden door de Famkes en de burgemeester opgewacht. We kregen een plaatsnaambord en zakje met naam-badges. In de inmiddels bekende lange stoet togen we onder aanvoering van een orkestje naar het Abe Lenstra stadion. Voor moeilijk ter been zijnde Red Hatters stonden auto's klaar om ze te vervoeren. Onze Queen zeeg neer in een sjeke auto met een knappe en aardige chauffeur (had ze weer goed gezien..), wij konden het hele eind lopen. Hoezo pijnlijke voeten, niks auto voor de Vice. Inmiddels hadden de andere Roses zich bij de treingangers aangesloten. Onder escorte van de politie + bereden politie gingen we op weg. De politie droeg het embleem van de Conventie met een grote rode pluim. Langs de weg hingen rode hoeden met paarse strikken en ballonnen aan de lantaarnpalen. Op de grond waren tegels beplakt met de rode hoedjes en het Heerenveense wapen, mooi gedaan. We hadden genoeg bekijks, het had ook volop de aandacht in de kranten gehad. Een hele zijbeuk van het stadion was voor de Conventie versierd. Bij de ingang was een groot paars baldakijn gespannen; echt koninklijk schreden wij naar binnen. Er liepen meerdere fotografen rond die hun foto's binnen op een groot scherm lieten zien. (Dit bleek de aanhang van de Famkes te zijn,

die steeds de hand en span diensten deden. Ze droegen -keurig aangepast- rode hoeden.) We zagen onszelf een aantal keren op het scherm voorbij komen. Maar goed ook want onze hoffotografie was er niet bij en er was niemand op het idee gekomen om zelf een toestel mee te nemen. We zijn te zeer verwend, tja en dat krijg je dan.

We werden ontvangen met koffie en gebak en het heerlijke ritme van een djambee band. Het swingde de pan uit. De ruimte was mooi versierd, daar bleken die famkes verstand van te hebben. We kregen allemaal een glas rode bubbels om samen met Queen Afrodyn op de Conventie te proosten. Een koortje zong vooraf nog even, waarna de knappe burgemeester ons allemaal van harte welkom heette en het feest kon beginnen.

Na de muziek van een strikje trad het 2-dames cabaret "Jong Belegen" op. Was erg leuk, zang en scetsjes met heel herkenbaar gekibbel tussen twee vriendinnen en oude herinneringen. Daarna was er lunch pauze en gelegenheid om de kraampjes langs te gaan. Het aanbod was divers en van mooie kwaliteit en stond goed verdeeld over de hele zijbeuk van het stadion. De lunch was prima verzorgd en ruim voldoende, tomatensoep met luxe broodjes en vers fruitcompote toe. Ook dit was weer over verschillende plekken verdeeld. Je kon aan de hand van de kleur van je naamplaatje zien welke gedeelte voor jou was. Daardoor weinig gedrang en de soep lekker warm. De hele dag was het eten en drinken gratis, zoveel je wilde.

Het cabaret vervolgde na de pauze hun optreden. Er werden tussendoor bonbons en warme hapjes geserveerd.

Na het cabaret kwam nog een gemengd smartlappenkoor met oude liedjes wat iets minder was. Het koor heette dan ook

“Kommer en Kwel”, waar de Vice het wel mee eens was. We hadden het ook veel te druk met ons gekwek, alles te zien en het nodige te kopen.

Als laatste bedankte Queen Afrodyn ons allemaal voor onze aanwezigheid en de leuke dag. Het Friese volkslied werd gezongen en we kregen er kippenvel van. Natuurlijk kwam ook ons Red Hat lied aan de beurt en daarna werd de vlag overgedragen aan de Vice Queen van Capelle aan de IJssel, waar we op zaterdag 20 april voor de Conventie van 2013 werden uitgenodigd. Hun thema wordt: “Kunst en Kitsch”.

Voorzien van een mooie rode goody bag vol bonnen en prullaria, en na de Heerenveense Famkes van harte bedankt te hebben voor de uitstekend verzorgde dag togen we weer huiswaarts. Het was inmiddels koud en regenachtig geworden. De eigen vervoer Roses namen afscheid en gingen eerst nog even Heerenveen in. Deze keer konden de mede reizigers van de Queen met de auto mee liften, dat scheelde een stuk.

We namen conform ons lijstje de intercity naar Zwolle - Utrecht. Niets kon er nog mis gaan en we waren moe. Bij aankomst in Utrecht wilden we overstappen naar het spoor voor Ede Wageningen. Gravin de Cunera nam afscheid om de trein naar Rhenen te nemen. Het was toch wel een beetje vreemd, normaal moeten we toch naar spoor 14 en nu moesten we naar spoor 4. Het perron was ook anders... maar ja de trein naar Ede Wageningen stond er al. We moesten eerst nog even wachten en een aardige man maakte nog een foto van ons. Komt opeens de Gravin eraan, we waren niet in Utrecht maar in Amersfoort! Toch niet te geloven!!, we waren al kletsende achter de meute aan de trein uitgelopen in de veronderstelling in Utrecht te zijn. Met zoiets

kun je toch niet thuis komen! Hoezo desorganisatie? We lagen in een deuk! Uiteindelijk maar met het kippelijntje naar Ede Wageningen gegaan en kwam er een einde aan een ontzettend leuke, goed verzorgde maar vermoeiende Conventie dag.

Lady Mechtild, Vice Queen