



Uitje naar Arnhem op 15 februari 2012

Georganiseerd door:

Freule van Uyterwaerden tot Eekmolen

Deelneemsters:

Lady of the Jazz

Comtesse Germaine de Zomergem

Baronnesse of Boop

Lady of Leisure

Groothertogin Aleid

Lady Mechtild

Lady of Quilt

Gravin de Cunera zou meegaan maar was verhinderd door ziekte.

Het is jammer als je een verslag van je eigen georganiseerde uitje moet maken, maar omdat niemand anders tijd hiervoor heeft, klim ik zelf maar in de pen.

We vertrekken vanuit mijn huis en nemen de bus naar Arnhem. Comtesse Germaine de Zomergem en Lady of Leisure wonen in Bennekom en gaan vanaf het station Ede met de trein. Lady Mechtild moet werken en sluit zich tijdens het diner bij ons aan.

We zijn op tijd bij de Historische kelders en worden o.l.v. een gids door de kelders geleid. Jarenlang hebben de 25 historische kelders in de Rijnstraat praktisch ongebruikt onder de grond gelegen. In 2001 hebben ze de kelders gerestaureerd. Bewust is gekozen om de kelder in haar authentieke vorm te houden zodat een breed publiek kan genieten van deze unieke historische locatie. De gids neemt ons eerst ook nog even mee naar buiten om naar wat gevels te kijken en zodoende zien we de bovenkant van de huizen waar we straks onder lopen. Het is zeer interessant en de Roses zijn onder de indruk.

Na afloop lopen we door de Rijnstraat, kijken een beetje naar de etalages en besluiten wat te drinken bij "de Heerlijkheid". Er staan verrukkelijke taartjes

in de vitrine en we besluiten om ook maar een taartje te nuttigen. Heerlijk waren ze.

Daarna lopen we door de Steenstraat naar het restaurant "de Blauwe Hoek" in de Spijkerstraat. We stoppen bij een winkel met pannen en potten en Lady of Leisure koopt een prachtige grote fluitketel waarvan de prijs zéér aantrekkelijk is. Andere Roses vinden ook nog iets van hun gading.

Lady Mechtild voegt zich bij ons als we in het Turkse restaurant zitten. Er is goed rekening gehouden met de allergie van Baronnesse of Boop en zij kan lekker overal zonder problemen van mee proeven.

Na het heerlijke eten en het gratis likeurtje, dat we, voor we weggingen aangeboden kregen, lopen we op ons gemakje naar theater "Het Hof". Tot onze verrassing zaten er al 2 Red Hatters van de "Arnhemse Luitjes" in de zaal. Nu waren ze niet meer alleen en we hebben even gezellig gekletst.

Het stuk heet "In wankel evenwicht" van Edward Albee.

Een zeer menselijk spel van persoonlijke tekorten en frustratie en tegelijk een satire op het Amerikaanse matrimoniaal (huwelijk).

Er werd uitstekend gespeeld en vooral de hoeveelheid tekst van hoofdrolspeelster Brit Vreenegoor, was indrukwekkend.

Een heerlijk en gezellig dagje uit. Maar dat zouden eigenlijk de andere Roses moeten zeggen. In ieder geval, ik heb genoten en had een tevreden gevoel.

Groet, Freule van Uyterwaerden tot Eekmolen.