

## The Rhine Town Roses

12 Januari 2012, Nieuwjaars Gala-avond bij Groothertogin Aleid, aan de Von Uvenstrasse in Wageningen.

Aanwezig waren alle Roses, met uitzondering van Lady Faya Lobbi.

De gastvrouw ontving ons in gezellig Kerstsfeer in haar privé appartement. De bubbels stonden klaar en de adellijke dames zeilden een voor een binnen in prachtige toiletten met blote ruggen, korte en lange zomen en ijsig hoge hakken.... althans het eerste uur. De Queen arriveerde gelukkig weer in eigen koets en zag er fantastisch uit in haar zwart en zilver... ze kon zo als (b)engel de kerstboom in! Fijn te zien ( en te horen!) dat ze weer verder opknapt. Na de kis-kis beste wensen voor het nieuwe jaar, vergaapten de dames zich aan het geheel selfmade buffet. Het zag er verrukkelijk, verleidelijk en barstensvol calorieën uit. Goede voornemens en dieet plannen werden acuut overboord gezet, het werd smullen!

De Groothertogin had zich omringd met een kook- en bak team mede aangevoerd door Lady Abigail die ieder recept streng onder de E621 tot 625 loep nam. Dit tot groot genot van onze allergische Roses, en tot duidelijkheid voor

de andere kook en baksters Lady of Quilt, Lady of Leisure, Donna Albertina en Lady Mechtild. We blijken prima te kunnen kokkerellen zonder deze smaakstoffen.

Het werd een knoepie gezellige avond waar genoten werd van het gevarieerde buffet.... uiteraard weer veel te veel.

De wijn en de champagne vloeide rijkelijk en het was een gekwek van jewelste. Pijnlijke schoenen gingen uit, tasjes in de hoek en jasjes en boa's werden over de stoelen gegooid, we gingen er helemaal voor. Heerlijk, wat zijn we een gezellig clubje! Helaas werd onze Countesse of Serendip onwel en zocht even de bedstee van de Groothertogin op. Denkend aan vorig jaar.... gaan we hier nu een gewoonte van maken? Nee toch.....

De Queen maakte bekend dat ze een nieuwe locatie voor onze Happerijen aan het zoeken is, nu Guus vertrokken is. Ze bericht als ze een koninklijke dames waardige locatie gevonden heeft.

Rond het middernachtelijk uur namen we luidruchtig afscheid van elkaar en bedankten de gastvrouw uitbundig voor haar gastvrijheid.

Met de schoenen in de hand, broek/rokjes van de haak en doggybags onder de arm gingen we allemaal weer huiswaarts.

Zo, de kop is er alweer vanaf.

Tot 9 februari voor de eerste Happerij van 2012.

Lady Mechtild, de vice