

Workshop Intuïtief schilderen 17 november 2011

Zoals afgesproken verzamelden wij ons om half acht voor de deur van Gelske Kwikkel, Veerweg 45A.

Bijna gelijktijdig kwamen we aan: Babs, Astrid, Andrea, Marian, Joke, Krista en ik, Betty.

We werden door Gelske ontvangen in de hal. De jassen werden opgehangen en de koffie/thee met daarbij gevulde speculaas, speculaas en banketstaaf stonden al uitnodigend te wachten.

Nadat iedereen voorzien was van een "kopje met" en een schort liepen we door naar de ruimte waar de workshop gegeven zou worden.

We namen plaats rondom de tafel en al smullend hoorden we de uitleg van Gelske aan.

Vol goede moed begaven wij ons op het pad van het intuïtief schilderen. Eerst mochten we in de "mood" komen met houtskool en papier. Je ogen sluiten en op gevoel "ja" en "nee" in 1 streep op het papier zetten. Probeer het maar eens...heel apart!

Vervolgens kregen we blanco doeken uitgedeeld van 40 x 40 cm. De kist met verf en toebehoren kwam op tafel en ieder mocht zich voorzien van verf, water en een kwast.

De eerste opdracht was om drie stroken op het blanke vlak te verf.

(horizontaal, verticaal of diagonaal of hoe dan ook) 1 Strook met je lievelings kleur(en) rechts. 1 strook met de kleur(en) waar je een hekel aan had, links en vervolgens in de derde strook moest je een verbinding tussen die twee gaan maken.

Het viel mij niet mee om met kleuren te schilderen waar ik een hekel aan heb. Eigenlijk wil je je schilderij zo mooi mogelijk maken, dus dat stoort. Natuurlijk kon en mocht je over kleuren heen schilderen in die derde fase. Dat werd ook naarstig gedaan door sommigen.

Halverwege was er even een korte koffie pauze, maar iedereen wilde graag zijn schilderij afkrijgen en onder gezellig gekwebbel van ons en de vriendelijke leiding van Gelske werden de kunstwerken uiteindelijk voltooid.

Als afronding van de workshop werden de schilderijen afzonderlijk besproken en door iedereen bewonderd. Leuk was het te merken dat Gelske uit onze eindproducten aardig onze kijk op het leven kon afleiden....

Als definitieve afsluiting dronken we een glaasje wijn en knabbelden we een nootje.

Daarna mochten we onze, met veel plezier en de nodige zweetdruppels gemaakte schilderijen meenemen.

Het was een geslaagde avond!

Betty