

Verlag Viering "Tercennium" Novio Madams Nijmegen

19 Augustus 2010

We boften, het was mooi weer.

Na een klein misverstand over 1 of 2 auto s gingen we richting Nijmegen.

Dolly en ik werden voor het restaurant afgezet.

Joan, Astrid en Andrea kwamen met rode koontjes en ietwat opgewonden terug.

Na wat gebruikt te hebben gingen we op pad naar de boot .

Onderweg werd Queen Tea d Or opnieuw gehuldigd.

De boot voer richting Millingen , de pannenkoekjes smaakten goed en na een verblijf op de WOELIGE BAREN waren de drankjes ook welkom.

Het was gezellig.

Groeten

Countesse of Serendip (Willemin)