

Verslag van de jaarlijkse conventie van Red Hat Society Nederland, 27 april 2010.

Ditmaal gehouden op de Pier in Scheveningen, georganiseerd door de Eerste Nederlandse Red Hat Girls uit Voorschoten, onder hoede van Queen Marlène.

Het was een stralende dag en 400 Red Hatters uit heel Nederland togen naar Scheveningen om een dagje feest te vieren. Hieronder natuurlijk ook onze delegatie Rhine Town Roses die al vroeg uit de veren waren om op tijd de trein te halen. Vrolijk stapten we in de trein en werden meteen weer met de stilte coupés geconfronteerd. Nou ja, een plek is een plek als het druk is, en de meeste Roses kozen dan maar voor stilte tot Utrecht. In Veenendaal de Klomp schoof Countesse of Serendip bij en de Driebergse Roses belden dat ze in Scheveningen bij ons zouden aansluiten. We hadden er weer zin in en zagen er prachtig uit, wat natuurlijk weer grote ogen gooide in de trein.

Keurig op tijd arriveerden we in Den Haag, van waaruit we per tram verder naar Scheveningen gingen en Lady R.T en Lady Bright onze delegatie compleet maakten. Op de pier werden we hartelijk verwelkomt door het adellijke gevolg van Queen Marlène. Er scheen een draaiorgel te spelen maar dat hebben we niet gehoord. Ook niet te verbazen bij zoveel gekwek.

Op de pier speelde een trio vrolijke jazz muziek en kregen we onze naamkaartjes uitgereikt. We reageerde wel even verbaasd toen onze wereldse namen erop stonden. Zeg nou zelf, Trees en Truus klinkt toch lang niet zo mooi als Freule, Lady of Countesse. Maar goed, op het kaartje stond ook naar welke zaal je gestuurd werd. De organisatie wilde al meteen mixen en netwerken, en zo kwam het dat de meesten van ons verspreid over 2 zalen zaten. Maar het klopt, je sluit je sneller aan bij de anderen.

Queen Marlène en haar gevolg schreden de zaal in onder begeleiding van het trio en vrolijk zingend over de Saints go marching in. Meezingen ging even moeilijk want we hadden juist een petit four in de mond die verrukkelijk smaakte na zo'n reis. Ook de koffie deed ons goed. Er werden glaasjes royal kir klaar gezet waar wij als de kippen bij waren. En na de uitleg over de dag en wat we verwachten konden en hoe ze op het idee gekomen waren, gingen de glaasjes omhoog om ons allen het beste toe te wensen. En hoppa! het feest kon

beginnen. Queen en gevolg zongen nog een meerstemmig feest lied. Het was onduidelijk of het een meerstemmig lied was of een meer stemmen (dus vals)lied was, maar vrolijk was het in ieder geval. Onze glaasjes werden opgehaald en etagères met heerlijke zoetwaren, echt lekker, en broodjes met hartigheidjes en sandwiches werden voor onze neuzen geplaatst. Dr Frank werd voor deze dag verbannen en de High Tea smaakte uitstekend.

Het RedtekeHat koor trad aan en zongen zich de longen uit het lijf. Je kon horen dat ze vooruit gegaan zijn, althans voor degenen die in de buurt zaten. Mooie liederen en vrolijke liederen, we werden er blij van. Later werden ze afgelost door het trio met de Jazz muziek wat altijd weer voor sfeer zorgt.

Tussendoor liep er ook nog de Franse fotograaf met de Italiaanse naam rond, waar Queen Marlène in Florence mee gesmoesd had. Hij blijkt foto's te maken voor gerenommeerde bladen en wilde ook op dit feest een reportage maken. Ook al had je je vooraf moeten opgeven voor een portret foto, het heeft niet geholpen. Een horde Red Hatters wilden op de foto en de fotograaf raakte een beetje schuw van onze aandacht. Het is wel gelukt om foto's van onze Queen en haar vice te krijgen, maar we moesten erg standvastig zijn. En we kennen onze Queen, ziet ze een camera dan smilen de 'mozzarella's' van haar tanden. De fotograaf raakte helemaal in de ban en dat leverde al gauw de nodige extra foto's op. De rij wachtenden werden er niet zo vrolijk van, wij wel.

Tussen het programma door flaneerden we op de pier, genietend van het heerlijke zonnetje, het glaasje wijn en alle bekenden en onbekenden die we tegen kwamen. Er was weer veel te zien. Schattige hoedjes en sjieke hoeden, complete slagschepen op het hoofd, mooie en leuke kleding, stijve modellen en royaal zwierenden. Van alles wat, dus genoeg om ideeën op te doen en commentaar op te geven. Altijd weer gezellig nietwaar. 's Middags was het optreden van De Middelbare Meiden met heel herkenbare en komische anekdotes. Ze zongen prachtig en de zaal deed uit volle borst mee. We hebben vreselijk gelachen, en de afkorting Hare Mayo zal er beslist inblijven.

Het RedtekeHat koor zong zich nog een keertje schor, en er was een loterij waarbij onze Queen in de prijzen viel voor een hoofdtoefje. Ook werden er aandelen verkocht door het koor om de op stapel zijnde musical te financieren. De Voorschootse hoogheden bedankten ons als laatste voor de leuke dag en het stokje werd doorgegeven aan Zwolle. Op 21 april volgend

jaar organiseren zij de Conventie. Bij het afscheid kregen we een huisvlijt tasje met inhoud als aandenken aan deze zeer geslaagde dag. Het officiële deel van de dag zat erop, nu de winkeltjes, en rap! We hadden ons de hele dag goed gehouden, op Lady Bright na die ons de stuipen op het lijf joeg door zeker 2x haar nieuwe camera kwijt te raken. Dit alles gaf dus spanning wat er hoog nodig uitgeshopt moest worden. Lady Line en Gravin de Cunera vertrokken eerder vanwege andere plannetjes. We hebben tot half 8 geshopt en Scheveningen zal vast blij geweest zijn met ons bezoek. Op de boulevard hebben we, na een bezoekje aan het Kurhaus, in het restaurant "Binnen" nog heerlijk gegeten en de dag verwerkt, waarna we op huis aan togen. In de trein hebben we nog veel gelachen, de tijd vloog om en waren we weer in Ede Wageningen. Toch nog half 1 voor we thuis waren.

Een nog nagenietende vice Queen,
Lady Mechtild