

Florence, de nacht van 15/16 maart 2010.

De tocht naar Florence met 84 Redhatters begon zeer voortvarend, Na een paar leuke regenachtige, zonnige ,culturele dagen,waarin we Florence als Redhatters echt BEZET hadden met die rood/paarse gewaden,vertrok het hele gezelschap op zondagmorgen weer richting Eindhoven.

Drie Wageningse RhineTownRoses hadden besloten hun verblijf met enkele dagen te verlengen.

Ze genoten van de rust, gewoon incognito door de stad struinen en heerlijk op terrassen zitten en te genieten van la Dolce Vita en Florence.

16 maart zou ons vliegtuig om 6.30 uur in de ochtend vertrekken vanuit Pisa-airport ,een hotelkamer was dan geen optie meer, gezien het tijdstip van vertrek, opstaan inpakken naar het station rijden, bus die om 02.30 uur vertrok etc.. Dus besloten we de kamer te cancelen en die nacht op het vliegveld door te brengen met een paar flessen wijn in de aanslag.

We besloten ook om niet de bus van 2.30 uur's nachts te nemen maar ,die van 22.00 uur de avond ervoor....

Bij het busstation van Florence aangekomen vernamen we dat de laatste bus om 19.00 uur was vertrokken en er voor 02.30 uur geen bus meer zou vertrekken.en we dus een HEEL groot probleem hadden om alsnog in Pisa te komen.....maar aangezien

de buschauffeur, die officieel geen passagiers meer mocht vervoeren, maar wel de bus in Pisa moest afleveren.....onze vrouwelijke 65-plus charmes niet kon weerstaan.; stemde hij, na veel smeken en soebatten, uiteindelijk toe dat we mochten instappen op eigen risico en dat we verantwoordelijk zouden zijn voor de eventuele boete van de Carabinieri (ital.politie).,muisstil zaten we in een donkere bus en slaakten een zucht van verlichting toen we Pisa Airport zagen...na hem uitvoerig bedankt te hebben .met oa.een fles wijn uit onze schamele voorraad van 2, installeerden we ons op Pisa-airport met wijn en kaas....brood, sap en chips.

Zo zouden wij red hatters 65-plus de nacht best wel doorkomen.

Edoch.....Om 0.45 uur kwam de luchthaven veiligheidsdienst ons vertellen dat het NIET toegestaan was om op de luchthaven te verblijven na 1.00uur en dat we de straat op moesten.; ongehoorzaam als we zijn, bleven we zitten....in blijde ??? ver (af)wachting van hetgeen zou gebeuren. Hij kwam terug met 2 carabinieri...1 vrouwelijke en 1 van het andere geslacht.

Zij begon ons heel duidelijk te maken dat we ONMIDDELLIJK het pand moesten verlaten en pas om 4.00 uur weer de luchthavenhal..in mochten.....ieder argument onzerzijds werd de grond ingeboord met "This is not Schiphol and this are the rules in Pisa".....ons laatste (en beste) slachtoffer argument was....."Zou u uw moeder ook midden in de nacht de straat opsturen???" Dat sloeg toch aan....., geirriteerd riep ze "your passports and boardingpasses " als 3 kleine bejaarde kleuters volgden we haar naar het politie-

buro in de luchthaven.....Nadat ze via de computer had vernomen dat we geen criminals waren...maar een stel vreemde oude 65 plussers in paars en rood....beveelde ze ons haar te volgen...naar het einde van de luchthavenhal...en zei..''''You will sit here and **DON'T MOVE.** and I will turn the lights off.....

Daar zaten we dan ,het voelde alsof we straf hadden...op harde stoelenwachtend totdat het 4.30 uur zou worden en de lichten en winkeltjes weer open zouden gaan..... en we eindelijk konden plassenHoe vertel ik het mijn kinderen bedenk je dan???

We hadden wel als zuinige ollanders een nacht hotelkosten uitgespaard..toch?

Een belevenis om nooit te vergeten.....Dolly, Leni en Joan