

*Verslag van ons twee maandelijks uitje! Dit keer naar Amsterdam met speciaal aandacht voor de Hermitage.*

*Na wat heen en weer gebel, zaten we allemaal (12 dames in vol ornaat) in dezelfde trein naar Utrecht, waar we moesten overstappen om in Amsterdam Centraal te komen.*

*Geen problemen dus! Op naar het speciale busje dat ons naar het museum zou brengen. Op een tochtige hoek bij een gigantische fietsenstalling werden we bezig gehouden door een fietsen- oppas figuur die ons alle in en outs van het opstappen in taxi's en bussen vertelde en over de bon gretigheid van de locale politie bij overtreden van de regels.*

*Enfin zo kom je de tijd op een echte Amsterdamse manier door!*

*Het busje kwam!!! Een uitermate vrolijke chauffeur, die nog eens extra vrolijk werd door het gezelschap dat hij vervoerde! Een busje vol dus met rode hoeden dames die behalve gezellig kletsen ook nog aardig zingen konden. We waren een vrolijk gezelschap dat goed door elkaar geschud een sightseeing tour door Amsterdam beleefde.*

*Starten met een rondleiding met zo'n disorganisatie groep van de red hats heeft ook aardig wat voeten in aarde, of moet ik schrijven, wat garderobe en w.c. momenten. En omdat er een aantal Roses nog een museumjaarkaart gingen kopen werd het ook erg verwarrend wat er nu afgerekend moest worden. Dus alleen de rondleiding betaald. Eindelijk kon de gids met ons op stap.*

*We hebben een beknopte maar duidelijke uiteenzetting gekregen over Hermitage in onze hoofdstad en de te verwachten tentoonstellingen.*

*We starten bij de kostuums die zeer indrukwekkend waren en een goed beeld van de tijd en rijkdom aan het Russische hof gaven.*

*Door onze redelijk trage start waren we wel aan iets te drinken toe, maar dat bleek een schier onmogelijke zaak daar in het museum. Dus elders opzoek naar iets te drinken en lunchen. Vandaar zouden we weer terug naar de Hermitage gaan. Het bruine café had voortreffelijke coffee! En heerlijke tosti's.*

*Daar bleek dat een aantal dames graag naar de sieraden en schoenen wilde gaan kijken in de Hermitage, andere voelde er meer voor om zelf schoenen te gaan kopen. Onder aanvoering van onze Queen gingen we, met het busje, naar de negen straatjes om daar zo min mogelijk nat te worden, (er stond een aardige storm met wat regen!) dus winkel in en winkel uit om de tijd door te brengen. In de diverse winkels werden we enthousiast ontvangen omdat, vrouwen die overal aanzitten en weinig kopen beter is dan helemaal geen vrouwen!*

*Uiteindelijk toch wat gekocht! Vanwege de vele wind en het ongemak van een grote hoed, een kleine hoofdbedekking gekocht en om in de bijzondere schoenen sfeer te blijven een paar Jan Janssens geshopt!*

*Om zes uur hadden we bij Van Puffelen afgesproken, dus vanzelfsprekend dat we elkaar daar weer tegen kwamen. Na een lekkere borrel om warm te worden gingen we aan tafel. We hebben er uitstekend gegeten voor een redelijke prijs. Dat het af en toe wat langer duurde mocht de pret niet drukken. En een compliment van de Queen die een koninklijk menu kreeg voorgeschoteld ondanks de zeer beperkte ingrediënten die de keuken mocht gebruiken i.v.m. haar dieet!! We hebben een erg gezellige dag gehad en we hebben elkaar weer wat beter leren kennen.*

*De terug reis ging erg vlot, een doorgaande trein en voldoende plaats. We waren op een schappelijke tijd weer thuis. (wanneer ik met niet vergis rond half elf)*

*Mensen van de organisatie bedankt voor het initiatief! Het was de moeite waard!*

*Lady R. T.*

*Het merendeel van de Roses ging na de lunch terug naar de Hermitage om alles op hun gemak verder te bezichtigen. Niet alleen de prachtige kostuums, de leuke video presentatie van een gefilmd inkijkje in het feesten van de Hermitage, maar ook al de kabinetjes rondom de zalen op (de 2e verdieping) waren het bekijken zeer de moeite waard.*

*Een kabinet vol schoenen (nog geen linker of rechter schoenen), een kabinet vol parasols, of waaiers, of sieraden, of duelleer pistolen in prachtig ingelegd houten kisten, de sabels, de rijk met parels bewerkte verkleed-kleren, de hoek met kinderkleding, speelgoed, plattegronden met architectuur, foto collecties en overal de prachtige schilderijen. Er was zoveel overdaad aan pracht en praal dat het ontstaan van de revolutie in 1918 haast te begrijpen was.*

*Voor liefhebbers van mooi spul was het genieten! En dat hebben we ook intens gedaan.*

*Rond half 5 gingen ook de laatsten richting de 9 straatjes of alvast naar Van Puffelen, en sloten we ons weer bij elkaar aan.*

*Lady Mechtild*