

Queensday, 24 oktober 2009

Georganiseerd door de Amsterdam Mad Redhatters, o.l.v.  
Queen Henrietta Vrolyck van Amstel tot Geyn.

Voor de eerste keer waren ook de "vaizen" uitgenodigd, en zo togen onze Queen Dollydot met vice Lady Mechtild in haar kielzog, naar Amsterdam. We troffen het: een meer dan overvolle trein stopte in Ede. Met moeite konden enkele passagiers uitstappen, maar instappen kon eigenlijk niemand meer. De vice gaf de Queen een zetje, plantte haar op de onderste treden achter de deur en schoof er zelf ook nog bij. We moesten de adem inhouden tot de deur dicht was en wij tegen de ramen konden leunen. Gewoon bizar en te gek voor woorden. Tante Spoor liet een flinke steek vallen. Foei foei! Maar het werd ook weer gezellig. Iedereen praatte tegen elkaar en we bleven er rustig onder. Gewoon inademen en weer uitademen. Bijna geplet bereikten we Utrecht waarna er weer wat ruimte in de trein kwam en wij onze reis op gepaste wijze konden vervolgen.

In Amsterdam werden we in het Grand café 1e klasse op het Centraal Station ontvangen door de Amsterdamse Redhatters. Er stond koffie met heerlijk gebak klaar, de ambiance was prachtig, echt Queens-waardig. Het was leuk om iedereen weer eens te zien en voor mij om kennis te maken met wie ik nog niet kende. Het was gekwek in het kwadraat, maar erg gezellig.

Op het programma stond een vaart over het IJ, met wijds zicht op 'veranderd' Amsterdam. Het was zo goed bedoeld, maar helaas de regen... Het heeft gedruild tot we naar huis gingen. Van veranderd Amsterdam zagen we daardoor weinig, het was voor ons heel

bekende koude natte herfst regen. Bah! We lunchten in de IJ-kantine, een soort fabriekshal. Dat zag er leuk uit en smaakte ook goed. Ook nu weer jammer van de regen, anders hadden we een prachtig vergezicht over het water gehad. Maar het mocht de pret niet drukken. Lekkere wijn zorgde ervoor dat we goed op temperatuur bleven. We vervolgde de dag met een terug vaart naar Centraal Station om van daar aan uitgezette wandelingen deel te nemen. Dat klonk allemaal heel goed, maar Queens ruggetje speelde op en mijn schattige paarse, vreselijk oncomfortabele laarsjes maakten dat wij niet meegewandeld hebben. Met die aanhoudende regen was het wat ons betreft welletjes geweest. Ook de feestelijke afsluiting bij Krasnapolsky lukte ons echt niet meer. We zijn nog even in de stad geweest en zwaaiden toen af naar huis. Het leuke programma viel door het slechte weer behoorlijk in het water. Erg sneu voor de organisatie. Op het Centraal Station deden we ons nog even te goed aan een aso-grote puntzak friet. Daar hadden we echt zin in na al die nattigheid.

En zo eindigde onze Queensday

Nog een leuke anekdote: zaten we in de tram op weg naar de winkelstraten. Vraagt een volslagen onbekende jongeman aan de Queen: hoe gaat het met de hond? Wij ehhhh, hij herkende Dolly van de tv reportage. Leuk he, onze Queen glom als een glimwormpje..

Lady Mechtild, vice Queen.