

Soestdijk 13 oktober 2009

09.15 uur stonden 9 Roses klaar op het station Ede-Wageningen. Met veel korting reden wij in de loungecoupé naar Amersfoort. Gezellig!!!!

Daar overstappen en op naar Baarn. Er was wat commotie over het 9<sup>e</sup> geprinte toegangskaartje, maar Lady of Quilt en Lady Abigail hadden alles volledig in de hand en strak georganiseerd

Een aantal zeer sportieve Roses ging op de rode schoentjes richting Paleis en een drietal ging uiteraard Koninklijk met een taxi. Iedereen ging in een goed humeur naar De Orangerie voor de Noon Dish. We hadden veel bekijks als altijd en alleen daarvan word je al vrolijk.

We zijn allemaal gestart met een heerlijke sprankelende Prosecco. Zo lekker dat twee dames hun halflege glas kapot maakten tot grote hilariteit van de anderen en een nieuwe voorraad kregen. Maar bewezen is nu: De Roses houden van elkaar.....ook de keuze van de soep was unaniem, een heerlijk huisgemaakt helder mosterdsoepje.

De lunchhapjes waren ook erg lekker en ik dacht dat iedereen de koffie zeer smakelijk vond, maar Lady Abigail gooide de koffie over haar broek.

Tja... de bediening was er maar druk mee, de servetten waren niet aan te slepen aan onze tafel. De serveerster zal wel gedacht hebben: 50+ , goed wijs?

Daarna moesten we nog een sprintje trekken om op tijd bij de rondleiding te zijn.

Onze charmes in de strijd gooiend, mochten we alle 9 tegelijkertijd naar binnen. Onze spullen (ook camera's) lagen opgeborgen in kluisjes. Geen foto's dus.

De prachtige vertrekken van het paleis waren zeer fraai. Het Paleis is een oud en kwetsbaar gebouw en we werden zeer streng

bewaakt en begeleid door een zeer deskundige mevrouw die over alle ruimtes een verhaal vertelde. De rondleiding voerde door de staatsievertrekken van het Paleis en enkele privévertrekken van de laatste bewoners. De Roses waren voor het eerst best stil en gedroegen zich voorbeeldig. Maar ja dat is altijd maar eventjes : Een aantal Roses wilden even rondrennen in Park Soestdijk waar nu ook een beeldentuin te bewonderen viel. Anderen kozen liever voor nog meer Prosecco op het zonovergoten terras.

Tja en dan is de dag al weer bijna voorbij. Nog gauw eventjes langs de Paleiswinkel. Uit het uitgebreide assortiment (heeeeeeeeeeeeeel veel onzin en ansichtkaarten) heeft Lady of Jazz toch nog iets gevonden waar ze onze Vice-Queen vast erg blij mee gaat maken.

Ja, niemand had na de middagzon nog zin om te lopen, dus een busje geregeld en daar gingen de Rode Hoedjes in het busje (met een grote deuk en een forse barst in de voorruit) met een flink vaartje weer naar station Baarn.

Daar stond de Sprinter al op ons te wachten en gelukkig was er in Amersfoort wel tijd voor een hapje als frikadelbroodjes en stationskoffie. Niet te versmaden!!!!

**Het was een vorstelijke leuke dag.**

Lady Abigail ( dat met die koffie was echt een ongelukje, was wel lekker hoor.)