

Verslag uitstapje 11 december 2008 Kerstfair Landgoed Marienwaerdt

Het was 11 december een koude, gure en grijze dag.

Toch togen acht goed gemutste Rode Hoeden op pad naar de kerstfair op Landgoed Marienwaerdt. Queen Dollydot, Comtesse Germaine de Zomergem, Princess Pearl, Lady of Quilt, Donna Albertina, Lady Faya Lobbi, Freule Elisabeth en ikzelf, Baronesse of Boop.

De Comtesse of Serendip en de Lady of Jazz moesten op het laatste moment verstek laten gaan, jammergenoeg.

Lady Faya Lobbi ging rechtstreeks van huis en de overige zeven vertrokken om 13.00 uur van het verzamelpunt bij Meteo Consult richting Beesd.

Daar kwamen we rond 13.45 uur aan op een enigszins modderig parkeerterrein (een weiland).

Na aanschaf van de entreekaarten en munten, werd gezien de kou, besloten eerst even wat warmes te drinken. Daarna begaven wij ons gezamenlijk op pad. In alle bijgebouwen op het Landgoed en in diverse tijdelijke stalletjes daartussen waren de kerst spullen te bewonderen. Zelfs een Anton Pieck-achtig pleintje was opgebouwd. In het midden een groot kampvuur met daarom heen banken om wat te eten en/of te drinken. Het zag er allemaal heel sprookjesachtig uit. Zelfs de kerstman in zijn arreslee was present.

Gezamenlijk hebben we, de kou trotserend en beschutting zoekend in de tentjes en schuren, de uitgestalde waar bekeken en soms gekocht. Van tafelkleden, kerstversiering, sieraden, vuurkorven tot country kleding en laarzen en nog heeeeel veeel meer werd er te koop aangeboden.

Tegen een uur of drie hebben we in de grote schuur weer collectief wat warmes naar binnen gewerkt.

Zoals altijd hadden we weer veel bekijks en werden we regelmatig aangesproken en op de foto gezet.

Dankzij onze hofotograaf hebben jullie deze foto's al kunnen bekijken.

Om 16.00 uur werd in een nog groter bijgebouw aan het eind van de wandelroute een modeshow gehouden. Het was een heel grote warme ruimte waar wat gedronken kon worden; diverse standhouders hun waar aan de man/vrouw brachten en in het midden was er een catwalk gemaakt. De kleding en laarzen die op de fair te koop waren werden hier gecombineerd geshowd.

Na afloop van de show hebben we weer gezellig wat gedronken aan een grote ronde tafel.

Inmiddels was het buiten al helemaal donker geworden.

Het was nu pas echt een kerst fair. Overal lampjes, vuurkorven en (niet te vermijden) modder.

Maar dat mocht de pret niet drukken.

Met nog af en toe een naar een standje afzwenkende Rode Hoed, liepen we weer terug naar de ingang. Daar konden de overgebleven munten weer worden ingewisseld.

De Thuis reis naar Guus werd rond zessen ingezet.

Omdat we al voor zevenen in Wageningen waren konden we nog even bijpraten over de gezellige middag alvorens alle andere Rode Hoeden aanschoven aan de gedekte tafel.

Baronesse of Boop