

Verslag: Wil Luurs

Foto's: Anton Holleman.

Bijna iedereen heeft er wel van gehoord of iets over gezien op televisie. De Red Hat Society. Dames van een zekere leeftijd (vijftig jaar en ouder) die gekleed in paarse gewaden en rode hoeden rond wandelen en uitjes voor zich zelf organiseren. Dat is eigenlijk het beeld dat de afgelopen jaren gecreëerd werd in de media.

Wat de media niet vermelden dat het eigenlijk een hele gezellige groep vrouwen is die bij elkaar het meisje in de vrouw weer kunnen laten opbloeien. Het zijn niet alleen de uitjes maar ook de vrolijkheid, spontaniteit en creativiteit die aantrekt. De wageningse chapter (afdeling), The Rhine Town Roses, is gewoon een levendige groep dames die elkaar aansteken in vrolijkheid. Op de vraag of er nooit iets treurigs te melden valt of narigheid is wordt er direct serieus gereageerd. De dames vertellen dan dat narigheid ook opgelost wordt ,voor zover het kan. Als iemand problemen heeft voelt de steun als een warme deken, men kan hun verhalen bij elkander kwijt, men probeert ook anderen op te vrolijken. Ze geven hulp waar nodig is en kan.

De groep is vrouwelijk en assertief. En absoluut niet agressief. Zo hebben zij geen voorzitter maar een Queen die de groep leidt, een vice queen, en een pennylady . Iedereen mag zelf haar adellijke titel binnen de club kiezen. Het is eigenlijk wel ontstaan in de USA waar Sue Ellen Cooper The Red Hat Society heeft opgericht en er twee boeken over schreef, geven de dames toe maar wel met een eigen identiteit voor iedere chapter. Wel wordt er in het boek specifiek gesteld dat de dames zich niet hoeven binden aan een goed doel. Als je al jaren voor je kinderen en ouders hebt gezorgd, mag je daarna voor je zelf zorgen. En dat doen ze binnen hun mogelijkheden. Daarentegen is de jaarcontributie laag, maar € 35,- , wat voor een groot deel besteed wordt aan dingen die betaald moeten worden als je een club hebt en de uitjes worden door de leden zelf bekostigd. Je betaalt dan alleen voor het uitje waaraan je mee wilt doen. Eens per jaar is er een landelijke ontmoeting van de Red Hat Society waar de The Rhine Town Roses ook naar toe gaan. Een hele gezellige en interessante happening die altijd goed verzorgd is.

De regels zijn eigenlijk heel simpel: Dresscode, en natuurlijk de contributie maar eigenlijk moet je ook een beetje prettig gestoord durven zijn en open staan voor ontmoetingen met veel interessante vrouwen. Iets wat de dames zien als een verrijking. En er zijn veel verschillende en diverse uitstapjes en eens per maand een gezamenlijk etentje.

Er worden zo veel leuke verhalen gehouden dat het niet op te schrijven is. Hun motto is dan ook: niet zeuren. Voor wie interesse heeft die kan mailen met: queenviolettawageningen@gmail.com , 9 september naar de dag van de hoed gaan (stand Linda en haar hoeden)of even de winkel De Oorzaak binnenlopen. De dames zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden.

Met dank aan : Dolly Companger, Krista Piron en Greetje Stekelenburg van The Rhine Town Roses uit Wageningen en The Red Hat Society.